

MILITIA IMMACULATÆ



RIDDERSCHAP VAN DE
ONBEVLEKTE MAAGD MARIA
VAN DE TRADITIONELE OBSERVANTIE



E.H. Karl Stehlin, FSSPX

MILITIA IMMACULATÆ

Ridderschap van de Onbevleete Maagd Maria
van de Traditionele Observantie

*Volgens de geschriften en de geest van haar stichter,
de heilige Maximiliaan Kolbe*

Vertaald naar het Nederlands
door een anonieme Ridder van de Onbevleete



Kolbe Publications

2018

Copyright © 2018 for **Kolbe Publications** edition by
Militia Immaculatae Traditional Observance

www.kolbepublications.com
sales@kolbepublications.com

www.militia-immaculatae.info

ISBN 978-981-17-0165-8

First Printing
All rights reserved



Ontstaan

Naast de Oktoberrevolutie in Rusland waren er in het jaar 1917 ook de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima. Ondertussen vierden de Vrijmetselaars hun 200ste verjaardag in Rome. Overal waar je keek zag je vlaggen en posters waarop de Aartsengel Michaël werd verslagen door Lucifer. Lange optochten trokken door de Eeuwige Stad richting het Sint-Pietersplein. De demonstranten zongen blasfemische liederen en droegen spandoeken waarop stond: “Satan zal heersen in het Vaticaan en de Paus zal zijn dienaar zijn.”

Op hetzelfde moment was er ook een jonge Poolse Franciscaan in Rome: broeder Maximiliaan Maria Kolbe, een theologiestudent aan de *Gregoriana*. Hij kon dus niet anders dan deze dreigende optochten te aanschouwen. “Hoe is het mogelijk,” vroeg hij zich af, “dat onze vijanden hun machten zo kunnen tentoonstellen om ons te vernietigen, terwijl wij hier met onze handen in de zakken ernaar staan te kijken zonder iets te ondernemen? Hebben wij immers niet veel krachtigere wapens, zoals de steun van de Hemel en in het bijzonder de Onbevleete?”



Sint Louis-Marie Grignion de Montfort, een van de grootste Mariale heiligen, wiens geschriften de heilige Maximiliaan bijzonder hebben geïnspireerd

De jonge broeder mediteerde over de Heilige Schrift, de Kerkvaders, de werken van de grote Mariale heiligen, zoals bijvoorbeeld Sint Louis-Marie Grignion de Montfort; hij mediteerde verder ook over het dogma van de Onbevleete Ontvangenis, alsook over de betekenis van de Mariaverschijningen in Lourdes. Deze waarheden en mysteries hebben inderdaad niet alleen een bovennatuurlijke betekenis, ze zijn allemaal ook zeer praktisch vanwege hun sociale relevantie. “De Onbevleete Maagd, de Overwinnares op alle ketterijen, zal niet terugtrekken voor de vijand die zich tegen haar verheft. Als Zij trouwe dienaars vindt die haar gehoorzamen, zal Zij telkens nieuwe overwinningen behalen, groter dan wij ons kunnen voorstellen.”

Er werd nog een verjaardag gevierd in Rome in 1917, een dag van overwinning voor de Onbevleete: de plotse bekering van Marie-Alphonse Ratisbonne, een jood die zich in het jaar 1842 bekeerde dankzij genades verkregen door de Wonderdadige Medaille. Deze samenloop gaf broeder Kolbe het idee om een Ridderschap van de Onbevleete te stichten. Het embleem zou de Wonderdadige Medaille zijn. Drie dagen na het zonnewonder te Fatima, op 16 oktober 1917, stichtte broeder Kolbe, met toestemming van zijn overste, samen met zes andere broeders de Militia Immaculatæ, knielend voor het altaar van Onze Lieve Vrouw in de kapel van het Serafijns college te Rome.



Doel

De Militia Immaculatae is geen alledaagse broederschap met concrete activiteiten, voor een specifieke groep geïnteresseerde mensen. “Het is een beweging met de massa’s als doelgroep, om hen van de Satan te ontfutselen. Eens de zielen zijn gewonnen door de Onbevleete, zullen er enkele zielen zijn die verder groeien in hun devotie, zelfs tot een grote heldhaftigheid in het verspreiden van het Koninkrijk van God door de Onbevleete. Alle religieuze orden, congregaties en bewegingen binnen de Kerk kunnen deel uitmaken van de M.I. Lidmaatschap van de M.I. laat de leden toe om zichzelf volledig te geven voor het apostolaat, om op deze manier de Christelijke volmaaktheid te bekomen, elk in hun levensstaat en hun roeping. Het is noodzakelijk om de M.I. eerder te zien als iets overstijgends en niet als iets specifiek; dit wil zeggen dat men het niet moet zien als louter één van de zovele organisaties want de geest van de M.I. tracht door te dringen in alle Christelijke organisaties.” (Uit een brief van 31 december 1935).

“De essentie van de M.I. bestaat erin volledig, onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder voorbehoud toe te behoren aan de Onbevleete. Daardoor wordt elk lid volledige eigendom van Haar. En op die manier behoort hij ook toe tot Jezus, net zoals Maria toebehoort aan Jezus. Hoe meer men aan Maria toebehoort, des te meer ook aan Jezus Christus.

“De M.I. noemt zichzelf een strijdkracht, een Ridderschap, omdat iedereen die zich onder de Onbevleete plaatst niet stopt met zichzelf, maar hij streeft er ook naar alle andere harten te winnen voor Haar zodat anderen hun hart ook volledig toewijden aan de Onbevleete, net zoals hijzelf dat heeft gedaan.”

“Het doel van de M.I. is het streven naar de bekering van de zondaars, ketters, schismatici, enz., en in het bijzonder van de vrijmetselaars, alsook voor de heiliging van allen, dit alles onder de bescherming en voorspraak van de Onbevleete Maagd.”

Broeder Maximiliaan Kolbe onderscheidt 3 standen in de M.I., afhankelijk van de leden hun ijver, capaciteiten en levensstaat.

I. “De **eerste stand** van de M.I. wijdt zich volledig toe aan de Onbevleete en spant zich individueel in om de doelen van de M.I. te verwezenlijken, elk op zijn eigen manier maar steeds volgens de deugd van de voorzichtigheid.”

Deze stand is de basis, het fundament van de Militia: de strijder van de Onbevleete bidt, offert en werkt als een soldaat in een individuele strijd in zijn persoonlijk leven.

II. “De **tweede stand** van de M.I. groepeerd zich door middel van speciale statuten en programma’s. Zij bundelen hun krachten met als doel het sneller en efficiënter bereiken van hun verklaarde doel.”

Deze stand wordt gekarakteriseerd door een verenigde strijd en de organisatie van strijders om een openbaar apostolaat te voeren. De strijders kunnen hun krachten bundelen voor allerlei projecten: hetzij in een

parochie, hetzij in een lokale religieuze gemeenschap, of op het niveau van een religieuze orde of congregatie.

Er kunnen ook verenigingen worden gevormd door strijders die dezelfde geestelijke belangen delen, onderverdeeld naar leeftijd of apostolische doelstellingen, enz.

Verder kunnen reeds bestaande organisaties (bv. jeugdbewegingen, studiegroepen, enz.) zich ten dienste stellen van de M.I. en zo opereren als M.I.-groepen van de tweede stand.



In 1922 waren er slechts 3 broeders. In 1927, wanneer de Stad van de Onbevleete werd opgericht, waren er al 18 broeders en in 1939 waren dat er 762.



III. “De **derde stand** van de M.I. bestaat uit de onbeperkte devotie tot de Onbevleete. Zij kan dus doen met ons wat Ze wil en hoe Ze het wil. We behoren volledig toe aan Haar en Zij behoort volledig toe aan ons. Wij doen alles met Haar hulp, we leven en werken onder Haar bescherming.”

Dit is eigenlijk de top van de M.I.: de godgewijde staat. De Ridder wijdt zichzelf volledig en exclusief toe aan het apostolaat van de Onbevleete en bezegelt deze toewijding door het afleggen van geestelijke geloften.

“Op die manier is de eerste stand beperkt tot individuele acties, de tweede stand op openbaar en sociaal apostolaat, terwijl de derde stand alle grenzen overstijgt en streeft naar heldhaftigheid.” (Uit een brief van 25 mei 1920).





De historische ontwikkelingen van de M.I.

Eén jaar na de oprichting ontving de M.I. een apostolische zegen van Paus Benedictus XV. Op 2 januari 1922 werd het goedgekeurd als een godvruchtige vereniging door Paus Pius XI (Pia Unio), en in 1927 werd het verheven tot een Pio Unio Primaria, wat wil zeggen dat er wereldwijd M.I.-afdelingen mogen worden opgericht. Sindsdien is de M.I. wereldwijd verspreid op een onmiskenbaar wonderbare wijze. In 1927 richtte broeder Kolbe Niepokalanów (“De stad van de Onbevleete”) op om zo de derde stand van de M.I. in de praktijk te brengen. Een kleine stad ontstond op een klein stuk landbouwgrond. Twaalf jaar na de oprichting telde het al 762 religieuze broeders die zich vurig toewijdden aan het Maria-apostolaat in elke mogelijke vorm en in het bijzonder door middel van katholiek drukwerk.

Onder de elf uitgegeven tijdschriften was er een dagelijks krantje (dat in het jaar 1939 250.000 abonnees had), en vooral het maandelijks magazine, Ridder van de Onbevleete, dat een oplage had van bijna één miljoen

voor de Poolse editie. Dit magazine werd in verschillende talen uitgegeven, zelfs in het Japans en voor de geestelijkheid in het Latijn.

Broeder Kolbe richtte in 1930 een tweede “Stad van de Onbevleete” op in Nagasaki, Japan, die op wonderbare wijze gespaard bleef tijdens de atoomaanval van 1945. In de vroege jaren 1960 had de M.I. 500 afdelingen op alle vijf continenten en telde samen meer dan drie miljoen leden.



De eerste kapel in Niepokalanów.





Illustratie van de titelpagina van het eerste nummer van "Ridder van de Immaculata". In het midden staat de Immaculata die het hoofd van het serpent verplettert, met errond de woorden "Zij zal u de kop verpletteren", en "Gij alleen hebt alle ketterijen ter wereld overwonnen." Bovenaan, in het Pools, staat de titel van de publicatie, Ridder van de Immaculata, tussen twee zuvaarden die de belichamingen van het serpent op aarde bevechten en verslaan. De verslagen vijanden zijn als boeken voorgesteld, wat wil zeggen dat we de dwalingen bestrijden maar houden van de mensen die in dwaling zijn. Deze dwalingen zijn ketterijen en de Vrijmetselarij (waaraan we modernisme en oecumenisme kunnen toevoegen).

Ridder van de Immaculata (Seibo na Kishi) — Japanse editie.



De M.I. na het concilie

De revolutie die het Tweede Vaticaans Concilie met zich meebracht, spaarde ook de M.I. niet en bracht radicale veranderingen:

1) **De naam.** Het begon met het veranderen van de “te militante” naam van de M.I. naar “Missie van de Onbevleete” om zo beter te beantwoorden aan de grondslagen van godsdienstvrijheid en het conciliaire pacifisme. Gauw erna werden de statuten aangepast aan de geest van het Concilie. De citaten in de nieuwe statuten zijn exclusief van conciliaire teksten en van teksten van Paus Paulus VI en Johannes Paulus II, samen met hier en daar wat citaten van Sint Maximiliaan Kolbe.

2) **Het doel.** Deze herziene statuten geven een volledig nieuw doel aan de M.I. Er wordt niets meer vermeld over de bekering van de ketteren, vrijmetselaars, enz. Zelfs het schietgebed van de M.I., “O Maria zonder zonde ontvangen...” is beroofd van zijn laatste zin, die de stichter had toegevoegd: “en voor al degenen die hun toevlucht niet tot U nemen, in het bijzonder de vrijmetselaars en diegenen die U zijn toevertrouwd”. De bekering van zielen, de strijd tegen het kwade en de strijd om gevallen Katholieken terug naar de Kerk te brengen zijn niet langer terug te vinden in de statuten. Er wordt geen woord meer gezegd over Satan, de aartsvijand van de Onbevleete en van zielen en daardoor, logischerwijze,

geen woord meer over de redding der zielen, die tegen elke prijs uit de klauwen van de hel moeten worden verlost.

3) **De essentie.** Wat betreft de essentie van de M.I., is er nog steeds sprake van een totale toewijding aan de Onbevleete, maar wat deze toewijding juist inhoudt is volledig veranderd.

Geen woord over totale gehoorzaamheid aan de wil van de Immaculata; in plaats van het apostolaat van de verspreiding van het Ware Geloof, ligt nu de nadruk op activiteiten dat de waardigheid van de mens promoot en het menselijk leven beschermt.

4) **De Moeder Gods** wordt veeleer weergegeven als een voorbeeld en model dat we moeten navolgen. Verder zwijgen de nieuwe statuten over wat Sint Kolbe noemt “de praktische toepassing van het dogma van de Onbevleete Ontvangenis”, meer bepaald haar actieve rol als Middelaressen van alle genaden (een waarheid die sinds *Vaticanum II* is teruggebracht tot louter een opinie), vooral de genaden van bekering en heiliging. Hierdoor wordt ontkend wat de oprichter als het fundament van heel zijn beweging beschouwde.

“Al het werk van de M.I. is gebaseerd op het feit dat Maria de Middelaressen is van alle genaden. Als dit niet waar zou zijn, zouden al onze werken en inspanningen zinloos zijn.” (Uit een conferentie van 6 juni 1933).



De herleving van de M.I. in het traditioneel Katholicisme

De M.I. herleefde in de geest en volgens de tekst van de oorspronkelijke statuten op 6 mei 2000, door de overste van de FSSPX in Polen, met de toestemming van de Generaal-Overste Bisschop Fellay, in overeenstemming met het principe van de aanvullende jurisdictie. In Frankrijk werd de verspreiding van de M.I. toevertrouwd aan de traditionele Kapucijner broeders uit Morgon. In februari 2002 schreef de Generaal-Overste in een brief aan de leden van de FSSPX: “Ik nodig u uit om op alle mogelijke manieren dit wonderbaarlijke, apostolische initiatief uit te voeren en te verkondigen. We zien dat dit enerzijds in volledige overeenstemming is met de boodschap van Fatima, en anderzijds de godvruchtige devotie tot de Heiligste Maagd Maria die onze statuten van ons vragen.”

**In december 2017
telt de
Militia Immaculatæ van de Traditionele Observantie
100 000 ridders**

Websites voor verdere informatie:

www.militia-immaculatae.info

Als iemand uit de Nederlandstalige landen wilt toetreden tot de M.I., kan aan elke priester van de FSSPX gevraagd worden om deze plechtigheid van toetreding uit te voeren. Men wordt echter pas officieel “Ridder van de Onbevleete” nadat de priester het document van lidmaatschap heeft ondertekend en men is ingeschreven in het register van het M.I.-hoofdkwartier. Dit adres is:

info@militia-immaculatae.asia



Aanbevolen boeken



The Immaculata, Our Ideal

Dit boek van pr. Karl Stehlin is gedeeltelijk biografisch maar focust vooral op het leven van St. Maximiliaan Kolbe — een lang apostolaat van het verspreiden van de devotie tot Onze Onbevleete Vrouw volgens de methode van St. Louis de Montfort. Hij ontkracht de typische mythes van deze zogenaamde “Heilige van het Oecumenisme” en toont zijn bezorgdheid met het bestrijden van ketterij, liberalisme, modernisme, vrijmetselarij en de noodzaak tot bekering van ketters en joden.



Consecration to the Immaculata

Dit boek is een voorbereiding op de toetreding tot de Militia Immaculatae met een inleiding en 13-daagse voorbereiding volgens St. Maximiliaan Kolbe.

Pr. Stehlin, directeur van de M.I. van de Traditionele Observantie legt de toewijding volgens St. Louis Marie de Grignion Montfort uit, alsook die volgens St. Maximiliaan Kolbe.

over Maximiliaan Kolbe's spiritualiteit

Who Are You, O Immaculata?

De eerste keer dat God Zijn eigen naam meedeelt in de Heilige Schrift, zegt Hij: “IK BEN DIE IK BEN”. Toen Onze Lieve Vrouw tot de kleine St. Bernadette sprak te Lourdes, zei Ze haar: “IK BEN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS”. O wat een diepgaande mysteries en schoonheid liggen besloten in die twee uitspraken!

De volledige rol van de Immaculata wordt verkend en uitgewerkt, en de relevantie voor de wereld in onze tijd wordt uitgelegd op een gemakkelijk te lezen en begrijpelijke manier.



She Leadeth Me

Leer de ware godsvrucht tot Maria van één van de grootste Mariale heiligen allertijden! Als je op zoek bent naar de bron van meditatie over Maria, een een boek dat je zal helpen om tot Haar Onbevlekt Hart te naderen, dan is dit het.

St. Maximiliaan Kolbe toont in deze korte verzameling dat er geen andere manier is om God te behagen dan door deze totale toewijding aan Maria.



Bestellingen: www.kolbepublications.com

De originele Statuten van de M.I.

*“Zij zal uw hoofd verpletteren.” (Genesis 3:15).
“Gij alleen hebt alle ketterijen op aarde overwonnen.”
(uit het Romeins brevier).*

I. DOEL

Werken aan de bekering van de gehele mensheid: zondaars, ketters, schismatici, joden, enz., in het bijzonder de vrijmetselaar, en dat iedereen heilig mag worden onder bescherming en door de voorspraak van de Onbevleete Maagd.

II. VOORWAARDEN

1. Zichzelf volledig toewijden aan de Onbevleete Maagd, zich vrijwillig als een volgzaam en edelmoedig instrument in Haar handen plaatsen.
2. De Wonderdadige Medaille dragen.

III. MIDDELEN

1. Als het mogelijk is het volgende schietgebed minstens éénmaal per dag bidden: “O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot u nemen, en voor hen die hun toevlucht niet tot u nemen, in het bijzonder de vrijmetselaars en allen die U zijn toevertrouwd.”

2. Alle andere geldige en wettige middelen gebruiken voor de bekering en heiliging van de mensen, volgens ieders middelen, in de verschillende staten en omstandigheden van het leven, als de gelegenheden zich voordoen. Bijzonder aanbevolen is echter de verspreiding van de Wonderdadige Medaille.

N.B. Deze middelen zijn slechts suggesties en geen verplichtingen. Geen enkele staan onder straf van doodzonde, zelfs niet van dagelijkse zonde. Ons hoofddoel is het helpen van een zo groot mogelijk aantal zielen te verenigen met het Heilig Hart van Jezus door de voorspraak van de Onbevleete.

Militia Immaculatae

„Ipse mundus caput tuum“ Sec. 11. 11.
„Curas haereticas sola imbrantur in uniuersis
in mundo“

I- Terras: Quacumque in uniuersis peccatorum, haereticorum, schismaticorum, uideorum etc. et praesertim in uniuersis; et in uniuersis omnium ut patet in et mediante B. H. V. Immaculatae.

II- Conditiones: 1) Chalio uniuersalis in B. H. V. Immaculatae, terminis in uniuersis in uniuersis. 2) Secundum in uniuersis in uniuersis

De door de heilige Maximiliaan
handgeschreven Latijnse Statuten,
de dag waarop de M.I. werd
opgericht

III- Status 1) Impossibilitatem in uniuersis in uniuersis
„Chalio sine peccato concepta, ore
pro uniuersis, qui ad de recurrunt et
pro uniuersis, qui ad de non recurrunt et praesertim pro uniuersis
in uniuersis“

1) Cum legittima media
in uniuersis in uniuersis in uniuersis,
quod rele et prudenter in uniuersis
in uniuersis et praesertim in uniuersis



Verklarende citaten door de heilige Maximiliaan Kolbe

Waarom moeten wij ons in het bijzonder tot de Onbevleete richten?

“Wij moeten de bekering van de zondaars op geen enkele andere manier verkrijgen dan door Maria. In Zijn oneindige goedheid heeft God Maria aangesteld als de schat van alle genaden, en deze worden over de wereld verdeeld enkel en alleen door Haar. Uiteraard moeten wij God zelf ook om deze genade vragen, maar telkens op voorspraak van de Onbevleete.” (Conferentie van 30 mei 1933).

Wat betekent de totale toewijding aan Haar?

“Wij wensen zo volledig mogelijk Haar toe te behoren zodat niets nog van ons is, zodat wij, bij wijze van spreken, volledig verzonken zijn in Haar, alsof we vervormd zijn in Haar, zodat alleen Zij nog in ons verblijft. Opdat wij toebehoren aan Haar zoals Zij toebehoort aan God.” (Brief van 12 april 1933).

Volstaat de volledige toewijding?

“Liefde tot de Onbevleete bestaat niet enkel uit de toewijding, zelfs niet wanneer het is uitgevoerd met grote passie, maar ook uit veel onthechting en voortdurend werken voor Haar zaak.” (Brief van 10 februari 1937).

Is de toewijding werkelijk onherroepelijk?

“In de M.I. moeten we twee zaken zeer goed onderscheiden: de essentie en de bijkomende zaken. Het essentiële is niet deze of een andere soort organisatie maar de onvoorwaardelijke en onbegrensde toewijding van eenieder tot de Onbevleete: liefde voor de Onbevleete, dat uitblinkt tot zo een niveau, dat de zielen rondom ons worden aangewakkerd door dit vuur van liefde.” (Brief van 13 december 1938).

Welk effect heeft deze toewijding op onze acties en ons werk?

“Deze toewijding wilt op geen enkele manier zeggen dat wij de wereld en onze familie moeten verlaten om in een klooster in te trekken. Neen, men kan zich blijven inzetten voor al deze activiteiten in zijn huidige levensstaat. Nu, wij offeren zelf deze zaken niet op maar eerder de Onbevleete, wiens bezit wij zijn geworden, offert deze zaken zelf op. En Zij offert deze op, niet als onze zwakke werken, die vol van onvolmaaktheden zijn, maar eerder als van Haarzelf. Omdat wij aan Haar toe-



behoren met al onze bezittingen. Daarom behoren al onze werken ook toe aan Haar. De Onbevleete Maagd echter, kan niets onvolmaakt of imperfect aan God offeren. In Haar onbevleete handen worden onze werken onbevleet, puur en dus onvergelykbaar meer waardevol.” (Eerste rondzendbrief voor Duitsland, 10 juni 1938).

Horen onze werken alleen toe aan Haar als wij aan Haar denken tijdens onze werken?

“De essentie van onze devotie tot de Onbevleete bestaat niet uit het altijd denken aan Haar maar eerder in het willen. Zo dus stopt de ziel, die volledig bezig is met zijn plichten, niet met bezit te zijn van de Onbevleete, en zijn gedachten, werken en woorden stoppen niet met van Haar te zijn, zelfs als de persoon op dat ogenblik niet aan Haar denkt.” (Eerste rondzendbrief voor Duitsland, 10 juni 1938).

Waarom moeten wij de Wonderdadige Medaille dragen en verspreiden?

“In het werk dat de M.I ons voorziet moeten wij elk legitiem middel gebruiken. In het bijzonder moeten wij de middelen gebruiken die de Onbevleete ons zelf heeft gegeven en één van deze is de Wonderdadige Medaille.” (Ridder van de Onbevleete, 1937).

“Laat ons deze Medaille overal waar we kunnen verspreiden, aan de goede mensen, alsook aan de dwazen, aan Katholieken en aan ongelovigen. Als iemand Haar ook maar de minste eer brengt, zal Zij hem niet opgeven maar zal hem tot het ware geloof en inkeer brengen. Daarom moeten wij Haar Medaille verspreiden en op hetzelfde moment haar voortdurend smeken voor onze bekering en die van anderen.” (Ridder, december 1927).

Zijn er andere methoden om het apostolaat verder te zetten?

“We moeten niet alleen het geloof verdedigen en aan het algemeen zielenheil werken, we moeten ook volmoed en zonder egoïsme ten aan-

val trekken en zielen winnen voor de Onbevleete, de één na de andere, van de ene post naar de volgende: door huizen op te richten, dagelijkse kranten, tijdschriften, boeken, persagentschappen, radiostations, artistieke en literaire instituten, theater, film, overheden. Samengevat moeten wij overal zielen voorstellen aan de Onbevleete, over heel de wereld, en met alle denkbare middelen die wij ter onze beschikking hebben.” (Brief van 21 december 1928).

Wat is het speciale karakter van de M.I.?

“De M.I. is niet louter een verdedigende, maar vooral een offensieve kracht. Het volstaat niet voor ons om het geloof te verdedigen. Met al onze macht en hoop in onze Koningin, zullen wij voortgang maken, zelfs tot in het kamp van de vijand om zielen te winnen voor de Onbevleete.

Elk hart dat ergens ter wereld klopt en zal kloppen tot het einde der tijden, moet worden gevangen voor de Onbevleete, dat is ons doel! En we willen dit zo snel mogelijk.” (Brief van 23 april 1929.)

“De Ridder is bezeten door de gedachte dat er zoveel zielen zijn die de naam van Maria nog niet hebben gehoord. Hij moet de hele wereld willen winnen voor Haar. Om Haar elk kloppend hart onder de zon te brengen en elk hart dat ooit nog zal kloppen, zodat Zij deze harten mag verlichten met de overvloedige genaden en deze mag



verwarmen met de liefde van Haar moederlijke Hart en in hen het vuur van de liefde tot God aansteken, tot het Heilige Hart van Jezus.” (Eerste rondzendbrief voor Duitsland, 10 juni 1938).

Is de M.I. dan een echte strijdkracht, een leger dat ten strijde trekt?

“Als wij deze krachtige daden, gepleegd door de vijanden van Gods Kerk Gods, zien, worden wij dan toegelaten om lui staan toe te kijken? Is het geoorloofd om slechts te klagen en te wenen? Neen! Overweeg dat wij op het laatste oordeel niet enkel verantwoording moeten afleggen over wat we gedaan hebben, maar ook over wat we niet gedaan hebben terwijl we het konden doen.” (Ridder, 1923).

“Wij moeten dus lijden, werken, en sterven als een Ridder, maar geen gewone dood. Waarom niet door een kogel door ons hoofd om zo onze liefde voor de Onbevleete te bevestigen? Waarom zouden wij onze laatste druppel bloed niet vergieten als een ware Ridder om de verovering van de hele wereld voor Haar te versnellen?” (Ridder, 1939).

Wie en wat zijn de grootste vijanden in deze strijd?

“Over de hele wereld wordt er een strijd gevoerd tegen de Kerk en de redding der zielen. De vijand heeft verschillende maskers en verschillende namen. Het is geen geheim dat het socialisme de ellende van de arbeiders gebruikt om hun geloof te verdringen. We zien dat het bolsjewisme ons geloof vertrappelt. We horen de theorie van de materialisten, dat ervan uitgaat dat het universum slechts is, wat we kunnen waarnemen met onze zintuigen en dat dus God en onze onsterfelijke zielen niet bestaan. De theosofie verspreidt religieuze onverschilligheid, en de Jehova's getuigen en andere Protestanten gebruiken dikke bundels geld om hun aanhang uit te breiden. Al deze kampen vormen een frontlinie tegen de Kerk.” (Ridder, 1923).

“Maar het grootste kamp van de vijand bevindt zich achter deze frontlinies: de vijand bij uitstek, de machtigste en dodelijkste vijand van

de Kerk is de Vrijmetselarij.” (Manuscript, “De hedendaagse vijanden van de Kerk”).



Hoe ziet de M.I. oecumene?

“Gij alleen hebt alle ketterijen over de hele wereld overwonnen!”

Hoe moeten wij dat verstaan? Zij vernietigt ketterijen, niet de ketteren, omdat Zij van hen houdt en wenst dat zij zich bekeren. Net omdat Zij zoveel van hen houdt vernietigt Zij de ketterijen en hun valse opinies en overtuigingen.

“Zij overwint ketterijen, dat wil zeggen dat Ze die niet alleen vermindert of verzwakt, maar volledig verwoest, zodat geen enkel spoor meer overblijft.”

“Allemaal? Allemaal zonder één uitzondering! Waar? Overal ter wereld. Niet slechts in dat of dat land, maar in alle landen ter wereld. Zij alleen! Niets meer is nodig omdat alleen Zij daartoe in staat is.” (Ridder, 1933).

Waarom het schietgebed?

“Wij maken deel uit van de zielen die voorbestemd zijn om te bidden; de toekomst hangt grotendeels af van deze zielen. Naast onze dagelijkse gebeden zeggen wij veel schietgebeden. De kleinste en geringste gebeden hebben hun effect. God wil dat wij de wereld overheersen door het gebed.” (Conferentie van 10 maart 1940).

Zijn er ook samenkomsten en vergaderingen in de M.I.?

“De tweede stand van de M.I. kan overal opgericht worden en hun betekenis hangt niet zozeer af van de grootte maar wel van hun inzet.



Deze groepen, die variëren naargelang de sociale verschillen en omstandigheden waarin de leden leven en werken, zoeken samen naar manieren en methoden om hun gemeenschappelijk doel te bereiken; zij bestuderen de resultaten en verbeteren hun werkmethoden naargelang ze meer ervaring opdoen.” (Brief van 2 december 1931).

Is zo een organisatie nodig voor het apostolaat?

“Openbare activiteiten zijn goed, maar het is vooral secundair van belang, en zelfs nog minder dan secundair in vergelijking met het innerlijke leven, het leven van gebed en terugtrekking, het leven van de persoonlijke liefde tot God. Naargelang wij zelf meer en meer branden van goddelijke liefde, zullen wij andermans hart ook beter kunnen aanwakkeren met deze liefde.” (Brief van 10 september 1940).

Vraagt de Moeder Gods ook niet dat wij boete doen?

“In bovennatuurlijke goederen zijn onze middelen het gebed en lijden. Als wij vele werken hebben gedaan zonder onszelf te offeren, dan zijn deze werken waardeloos.” (Conferentie van 5 maart 1938).

“Wij moeten alles dat Zij ons zendt om ons goed, ontvangen uit de handen van de Onbevleete, waar en wanneer dat Zij het wil, aangenaam voor ons of onaangenaam. Kruisen zijn nodig, ook de Onbevleete heeft

een kruis gedragen op aarde en Jezus Zelf koos geen andere weg.” (Brief van 28 december 1934).

Hoe kan dit ideaal samengevat worden?

“Is dat niet mooi, dit ideaal in het leven ? De strijd om de hele wereld te overwinnen, de harten van de hele mensheid en van alle mensen in het bijzonder, te beginnen met onszelf. Onze sterkte ligt in het erkennen van onze eigen dwaasheid, zwakheid en ellende, en in ons volledig toe te vertrouwen aan de goedheid en kracht van de Onbevleete.” (Brief van 11 december 1930).

Onder de vlag van de Onbevleete marcheren wij naar het grote gevecht, en wij zullen onze vlaggen opstellen op de bolwerken van de prinsen van de wereld. Dan pas zal de Onbevleete de Koningin van de hele wereld en van ieder individu zijn...” (Brief van 30 mei 1931).



*Een relikwie van Sint Maximiliaan:
enkele plukken haar*



De Immaculata is ons ideaal!

Om Haar te benaderen, om zoals Haar te worden,
toelaten dat Zij over onze harten en zielen heerst,
zodat Ze in en door de mensen kan leven en werken,
zodat Ze God kan loven door onze harten.

Om volledig en onvoorwaardelijk haar bezit te zijn,
dat is ons ideaal!

Om een bron van licht te zijn in onze omgeving,
om zielen voor haar te winnen,
zodat onze naasten hun harten mogen openen
voor haar opdat Zij in alle harten ter wereld mag
heersen, zonder onderscheid tussen ras, nationaliteit
of taal, en dat Zij in alle harten mag zijn die ooit
zullen bestaan, tot het einde der tijden,
dat is ons ideaal!

En dat haar leven mag uitbreiden en groeien in elke
ziel die nu leeft of in de toekomst, dat is ons ideaal!

Heilige Maximiliaan Kolbe

Eerwaarde Maximiliaan Kolbe, O.F.M. werd geboren op 7 januari 1894 in Zdunska-Wola bij Lodz in Polen. Zijn eenvoudige godvruchtige ouders gaven hem de naam Raymond bij zijn Doopsel. Wanneer hij tien jaar oud was verscheen de Heilige Moeder Gods aan hem. Zij toonde hem twee kronen: een witte en een rode. “Welke kroon wil je?” vroeg de Moeder Gods. De witte stond voor het martelaarschap van het geloof en de rode voor het martelaarschap van het bloed. Raymond antwoordde: “Geef me beide!”

In 1907 ging hij het seminarie in van de Franciscanen in Lvov (Lemberg). In 1911 legde hij de tijdelijke geloften af. In 1912 werd hij naar Rome gestuurd om te studeren. Daar legde hij op Allerheiligen, Heilige Maximiliaan Kolbe 1914, de eeuwige geloften af en op 28 april 1918 werd hij tot priester gewijd. Eerwaarde Kolbe keerde in 1919 terug naar Polen met doctoraten in de theologie en filosofie maar hevig verzwakt door tuberculose. De dokters gaven hem nog maar weinig tijd. Tijdens zijn verblijf in het sanatorium (herstellingsoord voor chronisch zieke patiënten) bekeerden vele vrijdenkers zich door zijn lezingen en gesprekken. Nadat hij wat was opgeknapt, ging hij terug aan de slag om de Militia Immaculatæ te verspreiden, die hij in Rome had opgericht.



In 1922 gaf hij het eerste nummer uit van het magazine “Ridders van de Immaculata.” De uitgaven werden bekostigd met het geld dat was gekomen door te bedelen. Van 1922 tot 1927 verbleef Maximiliaan bij zijn kleine drukpers in het klooster van Grodno. Omwille van de toenemende roepingen en de uitbreiding van zijn drukwerkapostolaat, zei hij Grodno vaarwel en stichtte in 1927 Niepokalanów, “de Stad van de Immaculata”, waarvan hij tot 1930 overste was.



Drukhuis in Niepokalanów.

Van 1930 tot 1936 diende hij als missionaris in Nagasaki, Japan, en als professor in de filosofie in het Groot-Seminarie. Hij stichtte ook een Stad van de Onbevleete, dewelke hij uitbouwde tot een grote missiepost in Japan.

Van 1936 tot aan zijn dood was hij opnieuw overste van Niepokalanów in Polen, dat onder zijn leiding uitgroeide tot één van de belangrijkste bolwerken van het spirituele leven en het apostolaat. In 1922 begon zijn drukwerkapostolaat, toen hij samen met twee broeders 5000 exemplaren van een korte nieuwsbrief drukte en verspreidde.

Tegen 1939, op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, telde de religieuze gemeenschap 762 broeders die een enorme drukkerij bedienden waarmee ze dagelijks nieuwsbrieven, kalenders, boeken enz. produceerden in verschillende talen om ze vervolgens te verspreiden.



Broeders in Mugenzai no Sono, Japan.

De Stad van de Immaculata werd ernstig getroffen door de oorlog. Vele broeders verdwenen, sommigen van hen naar concentratiekampen. Op 17 februari 1941 werd Maximiliaan Kolbe gearresteerd. Tijdens een verhoor door de SS werd hij hevig geslagen. Wanneer hij weer bij bewustzijn kwam sprak hij tot zijn medelijdende broeders: “Vrienden, jullie moeten mij volgen, dit werk is voor de zielen, voor de Immaculata!”

Op 28 mei werd hij naar het concentratiekamp van Auschwitz gebracht. Daar vroeg hij aan een commandant of hij de plaats mocht innemen van een terdoodveroordeelde vader. Hij overleefde 11 dagen in een uithongeringsbunker en bereidde anderen voor op hun eeuwigheid. Op 14 augustus 1941 stierf hij door een dodelijke injectie. In 1971 werd hij zalig verklaard en in 1984 gecanoniseerd.

Aflaten verbonden aan de M.I.

Volgens de brief van Paus Pius XI van 18 december 1926 kunnen de leden van de Militia Immaculatæ een volle aflaat verdienen op volgende dagen:

- De dag van hun toetreding tot de M.I.
- De verjaardag van de oprichting van de M.I. (16 oktober)
- Het feest van de Onbevleete Ontvangenis (8 december)
- Het feest van de Annunciatie of Maria-boodschap (25 maart)
- Het feest van O.L.V. van Lourdes (11 februari)
- De verjaardag van de eerste verschijning van O.L.V. te Fatima (13 mei)
- Het feest van Sint Franciscus van Assisi (4 oktober)
- Het feest van O.L.V. van de Wonderdadige Medaille (27 november)

Naast de gewone voorwaarden voor een volle aflaat (biecht binnen 8 dagen, Heilige Communie, gebed voor de Paus en de volledige onthechting van elke zonde) moet men ook zijn belofte van trouw aan de statuten van de M.I. en om ze trouw te blijven hernieuwen.

Opname in de Militia Immaculatæ

Bij voorkeur op een feestdag van Maria

I. Openingslofzang

1. Eén van de lofzangen van de Heilige Geest: “Veni Creator Spiritus”, “Veni Sancte Spiritus” of “Kom, Heilige Geest”.
2. Eén van de Mariale lofzangen: “Ave Maris Stella” of andere.

Veni Creator Spiritus

Veni, Creátor Spíritus,
Mentes tuórum vísita,
Imple supérna grátia
Quae tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,
Altíssimi donum Dei,
Fons vivus, ignis caritas,
Et spiritalís únctio.

Tu septifórmis múnere,
Dígitus paternæ déxteræ,
Tu rite promíssum Patris,
Sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus,
Infúnde amorem córdibus,

Infirma nostris córporis
Virtúte firmans pépeti.

Hostem repéllas lóngius,
Pacémque dones prótinus,
Ductóre sic te praévio
Vitémus omne nóxium.

Per Te sciámus da Patrem,
Noscámus atque Fílium,
Teque utriúsque Spíritum
Credámus omni témpore.

Deo Patri sit glória,
Et Fílio, qui a mórtuis
Surréxit, ac Paráclito,
In sæculórum saécula. Amen.

Ave Maris Stella

Ave Maris Stella	Qui pro nobis natus,
Dei Mater Alma,	Tulit esse tuus.
Atque semper Virgo,	Virgo singularis,
Felix cæli porta.	Inter omnes mitis,
Sumens illud Ave,	Nos culpis solutos,
Gabrielis ore,	Mites fac et castos.
Funda nos in pace,	Vitam præsta puram,
Mutans Hevæ nomen.	Inter para tutum,
Solve vincla reis,	Ut videntes Jesum,
Profer lumen cæcis,	Semper collætetur.
Mala nostra pelle,	Sit laus Deo Patri,
Bona cuncta posce.	Summo Christo decus,
Monstra te esse Matrem	Spiritui Sancto,
Sumat per te preces,	Tribus honor unus. Amen.

II. Toespraak van de priester

Nu kan de priester enkele woorden zeggen waarin hij de toewijding tot de Immaculata uitlegt, de gelovigen aanmoedigt om het te doen en de Ridders aanmoedigt om ze na te leven.

III. Hernieuwing van de doopbeloften (optioneel)

Pr: Destijds bij ons Doopsel verzaakten we aan de duivel en zijn listen, aan de wereld die Gods vijand is en we hebben beloofd de heilige Katholieke Kerk trouw te dienen. Laat ons nu die beloften hernieuwen.

Pr: Verzaakt gij aan de duivel? — **V:** Wij verzaken.

Pr: En aan al zijn werken? — **V:** Wij verzaken.

Pr: En aan al zijn ijdelheden? — **V:** Wij verzaken.

Pr: Geloofst gij in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde? — **V:** Wij geloven.

Pr: Geloofst gij in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die geboren is en geleden heeft? — **V:** Wij geloven.

Pr: Geloofst gij in de Heilige Geest, de heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergiffenis der zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven? — **V:** Wij geloven.

Pr: Nu gaan we samen God bidden zoals onze heer Jezus Christus ons heeft leren bidden:

Pr + V: Onze Vader...

Pr: En moge de almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft doen herboren worden uit het water en de heilige Geest, en ons de vergiffenis geschonken heeft van onze zonden, ons bewaren door Zijn genade in dezelfde Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. — **V:** Amen.

IV. Zegening en oplegging van de Wonderdadige Medaille

(uit de Rituale Romanum):

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

R. Qui fecit coelum et terram.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

V. Oremus. Omnipotens et misericors Deus, qui per multiples Immaculate Mariae Virginis apparitiones in terris mirabilia jugiter pro animarum salute operari dignatus es: super hoc numismatis signum, tuam bene + dictionem benignus infunde; ut pie hoc recolentes ac devote gestantes et illius patrocinium sentiant et tuam misericordiam consequantur. Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

De priester besprenkelt de Medailles met wijwater, legt ze individueel op bij iedere nieuwe Ridder en bidt:

V. Accipe sanctum Numisma, gesta fideliter, et digna veneratione prosequere: ut piissima et immaculata caelorum Domina te protegat atque defendat: et pietatis suae prodigia renovans, quae a Deo suppliciter postulaveris, tibi misericorditer impetret, ut vivens et moriens in materno ejus amplexu feliciter requiescas.

R. Amen.

Nadat allen werden ingelijfd, bidt de priester:

V. Kyrie, eleison.

R. Christe. eleison. Kyrie, eleison.

V. Pater noster... (spreekt in stilte verder tot de woorden...) Et ne nos inducas in tentationem.

R. Sed libera nos a malo.

V. Regina sine labe originale concepta.

R. Ora pro nobis.

V. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

V. Oremus. Domine Jesu Christe, qui beatissimam Virginem Mariam matrem tuam ab origine immaculatam innumeris miraculis clarescere voluisti, concede: ut ejusdem patrocinium semper implorantes, gaudia consequamur aeterna: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.

R. Amen.

V. Akte van toewijding aan de Onbevlekte

Onbevleete Koningin van hemel en aarde, toevlucht der zondaars en mijn liefdevolle Moeder, aan wie God de beschikking over de barmhartigheid heeft toevertrouwd. Als een arme zondaar werp ik mij voor Uw voeten neer.

Ik, N.N., smeeek U nederig, heel mijn wezen te aanvaarden als Uw bezit, en in mij, mijn ziel, mijn lichaam, in heel mijn leven, in mijn dood en mijn eeuwigheid te handelen zoals het U behaagt. Doe met mij wat U wil, om te verwezenlijken wat van U geschreven staat: “Zij zal de kop van de slang verpletteren”, en “Door U zijn alle ketterijen in de wereld overwonnen.”

Moge ik in Uw zuivere en barmhartige handen een gewillig werktuig van Uw liefde worden om U bij de vele lauwe en afgedwaalde zielen bekend en bemind te maken en zo het aantal te vermeerderen van hen die U werkelijk bewonderen en liefhebben. Zo zal ook de heerschappij van het Allerheiligste Hart van Jezus zich overal ter wereld verbreiden. Heilige en Onbevleete Moeder, dit alles kan ik alleen met Uw hulp, want alleen waar U bent, daalt vrede en genade neer die tot bekering en heiliging leidt. Want de genade ontspringt aan het Allerheiligste Hart van Jezus en komt tot ons via Uw moederhanden.

VI. Schietgebed van de M.I.

“O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen, en voor allen die hun toevlucht niet tot u nemen, in het bijzonder de vrijmetselaars en allen die U zijn toevertrouwd.”

VII. Priesterlijke zegen en laatste lofzang tot Onze Lieve Vrouw

VIII. Ondertekenen van het inschrijvingsformulier van de M.I.

Sint Maximiliaan Kolbe's lof van Maria

Geef dat ik u loven mag, Allerheiligste Maagd. Geef dat ik u loven mag met al mijn kracht. Geef dat ik voor u en u alleen mag leven, werken en lijden en dat ik mag worden vervuld door u en sterven voor u.

Geef dat ik mag bijdragen aan uw meerdere en grotere verheerlijking.

Geef dat ik u zo een eer mag betonen zoals nog nooit iemand heeft gedaan.

Geef dat anderen mij mogen overtreffen in hun ijver voor uw verheerlijking zodat ik, zoals in een nobele wed-ijver, de devotie tot u nog inniger, sneller en prachtiger kan verspreiden, zoals door Hem gewild, die u zo onuitsprekelijk verheven heeft boven alle andere wezens. Amen.

Gebed voor de feestdag van Sint Maximilian Kolbe (14 augustus)

O God, in het hart van Uw heilige priester en martelaar Maximiliaan Kolbe, hebt Gij een vurige liefde gelegd voor de redding der zielen, voor de naasten en voor de Onbevleete Maagd Maria en een toewijding die hem ertoe gebracht heeft zijn leven te geven voor zijn naasten. Verleen ons op zijn voorspraak dat ook wij ons helemaal inzetten voor de glorie van God en de redding der zielen en dat wij tot in het uur van onze dood uw Zoon, Jezus Christus, blijven navolgen. Hij die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige geest in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Inhoud

Ontstaan	3
Doel	5
De historische ontwikkelingen van de M.I.	9
De M.I. na het concilie	12
De herleving van de M.I. in het traditioneel Katholicisme	14
De originele Statuten van de M.I.	18
Verklarende citaten door de heilige Maximiliaan Kolbe	20
Heilige Maximiliaan Kolbe	29
Aflaten verbonden aan de M.I.	32
Opname in de Militia Immaculatæ	33
Gebed voor de feestdag van Sint Maximilian Kolbe	38



Kolbe Publications

www.kolbepublications.com

ISBN 978-981-17-0165-8



9 789811 701658 >