

# VOLLEDIGE TOEWIJDING AAN DE ONBEVLEKTE



Bovendien wijden Katholieken, die lid zijn van de M.I, zichzelf volledig toe aan de Onbevleete, als noodzaak in het bestrijden van het kwaad. Deze volledige toewijding verplicht ons niet om de wereld te verlaten en in een klooster te treden, de M.I beweging is voor iedereen toegankelijk in zijn/haar roeping.

Sint Maximilian Kolbe beschrijft de volledige toewijding als: "De essentie van de M.I bestaat erin om volledig afhankelijk te zijn van de Onbevleete, onvoorwaardelijk, onherroepelijk, zonder voorbehoud en volledig. Iedereen die lid wordt van de M.I behoort volledig toe aan de Onbevleete. Zo behoort hij ook volledig toe aan Jezus, en hoe meer hij toebehoort aan Haar, hoe meer hij toebehoort aan Jezus.

Met andere woorden, deze totale toewijding geeft ons de kans om meer op Maria te gelijken en dus ook meer op Christus.



## MILITIA IMMACULATÆ VAN DE TRADITIONELE OBSERVANTIE

Om geheel trouw te zijn aan de geest van Sint Maximilian Kolbe, werd de M.I van de traditionele observantie in 2000 opgericht in Warschau te Polen.

Het omsluit de authentieke erfenis en leer van zijn heilige stichter en verkondigt trouwheid aan het pure, onveranderbare Katholieke geloof. Sinds toen is de organisatie over de hele wereld verspreid. Haar leden streven ernaar om volgens de regels van haar stichter te leven, om een ware godsvrucht te hebben tot de Onbevleete, en om voor Haar zielen te winnen.

*"O Maria, zonder zonde ontvangen, bidt voor ons, die onze toevlucht tot U nemen, en ook voor degene die dat niet doen, in het bijzonder voor de Vrijmetselaars en voor al degenen die tot U zijn toevertrouwd!."*

(Schietsgebed van de M.I)



MILITIA IMMACULATÆ  
[www.militia-immacolatae.info](http://www.militia-immacolatae.info)  
[info@militia-immacolatae.asia](mailto:info@militia-immacolatae.asia)  
[www.mi-library.org](http://www.mi-library.org)  
[www.kolbepublications.com](http://www.kolbepublications.com)

# MILITIA IMMACULATÆ



## STRIJDORDE VAN DE ONBEVLEKTE MAAGD MARIA VAN DE TRADITIONELE OBSERVANTIE



# MILITIA IMMACULATAE

## VAN DE TRADITIONELE OBSERVANTIE

### BEWEGING VOOR IEDEREEN

De Militia Immaculatae, of de M.I, is een Katholieke organisatie en beweging voor iedereen –mannen, vrouwen; jong, oud; geestelijken, religieuzen of leken- en haar doel is om zielen te redden van de Duivel en zijn valstrikken. De Poolse Franciscaner broeder Sint Maximilian Kolbe beschrijft het doel als:



“Het streven naar de bekering van zondaars, ketters, afgescheurden, etc., en in het bijzonder van Vrijmetselaars, alsook voor de heiliging van iedereen, onder de bescherming en door de voorspraak van de Onbevleete Maagd.”

### DE ONBEVLEKTE

De Onbevleete is niemand minder dan de Zalige Maagd Maria, de Moeder van onze Heer Jezus Christus. Zij wordt de Onbevleete genoemd omdat Zij volledig rein is, ontvangen en geboren zonder enige smet van de erfzonde.

Bij de Annunciatie stemde Zij nederig toe om de Moeder Gods te worden. Het is door Haar dat God het Heilsplan heeft voltrokken voor de mensheid; het is enkel mogelijk met Haar hulp om onze Heer Jezus Christus te bereiken – ad Jesum per Mariam.

In Zijn oneindige goedheid, heeft God voor de Onbevleete gekozen om de schatkist en verdeelster van Zijn genaden te zijn.



### ROEP VAN DE ONBEVLEKTE

Het is zeer zeker door de Goddelijke Voorzienigheid dat de M.I in 1917 is gesticht. 1917 was het jaar dat de Maagd Maria verscheen in Cova da Iria in Fatima, een klein dorp in



Portugal, aan de 3 herderskinderen. Ze noemde de moderne tijden de “beslissende strijd” tegen de Duivel en voorspelde de “duivelse desoriëntatie in de wereld en het misleiden van zielen”. Een liefdevolle Moeder dat Zij is, heeft Onze Lieve Vrouw van Fatima de wereld niet achtergelaten zonder een oplossing voor deze verschrikkelijke tijden; zij heeft ons Haar eigen Hart gegeven voor onze toevlucht en de weg dat ons tot God leidt. Zonder de krachtige middelen van een ware godsvrucht tot de Zalige Maagd Maria en Haar Onbevleete Hart zou de mensheid machteloos zijn tegen de duivelse golf die over de aarde trekt.

Deze roep van de Onbevleete is herhaald in verschillende verschijningen, zoals in Parijs (1830) en La Salette (1846). Vele heiligen hebben doorheen de eeuwen hetzelfde gezegd, zoals Sint Louis-Marie Grignon de Montfort en Pater Pio van Pietrelcina. Het was net deze bovennatuurlijke oproep tot actie dat de jonge Maximilian Kolbe heeft aangezet tot het stichten van de M.I.

### LEER VAN SINT MAXIMILIAN KOLBE

Gezien de dringende nood om zielen te redden, heeft Sint Maximilian Kolbe de M.I een leidende rol gegeven in het gevecht tegen de vijanden van God en Zijn Katholieke Kerk. Hij begreep de goddelijke belofte dat iemand het hoofd van Satan zou vertrapen (Gen. 3:15). Dezelfde persoon –een vrouw- is door God de kracht gegeven om alle ketterijen over de wereld te overwinnen. De Onbevleete is benoemd om de strijd

tegen de Hel te leiden, en God heeft de overwinning beloofd. Om Haar dienaars te zijn moeten ook wij lid worden van Haar leger, met andere woorden, wij moeten wapenbroeders worden, strijden tegen het kamp van de vijand, onder het banier van de Onbevleete.

Dit was de reden dat Sint Maximilian Kolbe zijn stichting een militie, een leger, of een ridderschap heeft genoemd. Deze geest van missionaire ijver en verlangen om te vechten voor een Goddelijke zaak heeft miljoenen mensen aangetrokken om de gelederen te sluiten van de M.I, eerst in Polen, dan over de hele wereld.



### RELEVANTIE VAN DE M.I VANDAAG

Net zoals de heilige Maximilian Kolbe en zijn confraters dapper tegen het kwaad van de wereld vochten een eeuw geleden, zo moeten ook vandaag katholieken bezeten zijn door dezelfde vechtgeest.

Foute doctrines, normalisatie van de zonde en religieuze apathie, verkondigd door de moderne wereld door liberale scholen en opleidingen en de massa media zijn ongetwijfeld dodelijk gif voor zielen, in het bijzonder voor onschuldige kinderen. Zij verwarren menselijke rede en trekken mensen weg van de bron der genade. Een verzwakte ziel is het eerste slachtoffer van de Duivel, die hij dan geleidelijk aan op het pad der eeuwige verdoemenis brengt.

De M.I is zeker relevant –nee, noodzakelijk- in onze huidige wereld. De tijd is gekomen om de oproep van de Onbevleete te beantwoorden, om onze geestelijke wapens op te rapen en Haar bij te staan in deze oorlog tegen de Duivel.