

VOLLEDIGE TOEWIJDING AAN DE ONBEVLEKTE



Naast de noodzaak om zich aan te sluiten bij de strijd tegen het kwaad, wijden Katholieken die lid worden van de M.I. zichzelf toe aan de Onbevleete. Deze volledige toewijding betekent niet het verlaten van de wereld om in een klooster te gaan; de M.I.-beweging is voor iedereen met ieder zijn eigen weg door het leven.

De H. Maximiliaan Kolbe beschreef deze volledige toewijding aan de Onbevleete in de M.I. erg mooi: "De kern van de M.I. bestaat uit het onvoorwaardelijk, onomkeerbaar, zonder voorbehoud en geheel toebehoren aan de Onbevleete. Dat is waarom iemand die zich aansluit bij de M.I. haar volledig toebehoort. En op precies dezelfde manier aan Jezus toebehoort, zoals zij aan Jezus toebehoort; en hoe meer hij aan haar toebehoort, hoe meer hij aan Jezus toebehoort." Met andere woorden, deze Volledige Toewijding staat ons toe meer te gaan lijken op Maria, en bijgevolg meer te gaan lijken op Christus.

Volledige Toewijding aan de Onbevleete moet vrijwillig zijn. Dat betekent dat wij actief de beslissing moeten nemen om ons aan haar toe te wijden, waarbij wij haar toestemming geven ons geestelijk om te vormen tot haar instrumenten. Het is enkel door dit aanbieden van onszelf dat we Ridders van de Onbevleete kunnen worden.



MILITIA IMMACULATÆ VAN DE TRADITIONELE OBSERVANTIE

Verlangend geheel trouw te zijn aan de geest van de H. Maximiliaan Kolbe, werd de M.I. van de Traditionele Observantie voor het eerst opgericht in Warschau, Polen, in het jaar 2000.

Het omhelst de authentieke nalatenschap en onderrichting van de heilige stichter en verkondigt trouw aan het zuivere, onveranderlijke Rooms-Katholieke geloof. Sindsdien is de organisatie snel over de gehele wereld verspreid. De leden streven om naar de stelregels van de heilige stichter te leven, om een ware devotie tot de Onbevleete te hebben en om zielen voor haar te winnen.

*O Maria, zonder zonden
ontvangen, bid voor ons, die
onze toevlucht tot u nemen, en
voor allen die hun toevlucht niet
tot u nemen, in het bijzonder de
vrijmetselaars, en voor allen die
u zijn toevertrouwd.*

(Schietsgebed van de M.I.)



MILITIA IMMACULATÆ

www.militia-immaculatae.nl

info@militia-immaculatae.org

www.militia-immaculatae.org/dutch

MILITIA IMMACULATÆ



DE RIDDERORDE VAN DE ONBEVLEKTE MAAGD MARIA VAN DE TRADITIONELE OBSERVANTIE



MILITIA IMMACULATÆ

VAN DE TRADITIONELE OBSERVANTIE

BEWEGING VOOR IEDEREEN

De Militia Immaculatæ, ofwel afgekort M.I., is een Rooms-Katholieke organisatie en beweging voor iedereen — voor mannen en voor vrouwen; voor jongeren en voor ouderen; voor geestelijken en voor leken — en het doel is om zielen uit de strikken van satan te redden. “Het doel van de M.I.”, legde de Poolse Franciscaner pater en grondlegger van de M.I., de Heilige Maximiliaan Maria Kolbe, uit “is om te streven naar de bekering van zondaren, ketters en schismatieken, enz., en in het bijzonder de Vrijmetselaars, evenals voor de heiliging van allen, onder de bescherming en op voorspraak van de Onbevleete Maagd.”



DE ONBEVLEKTE

De Onbevleete is niemand anders dan de Heilige Maagd Maria, de Moeder van onze Heer Jezus Christus. Ze wordt de Onbevleete genoemd omdat ze geheel zuiver is; zij is ontvangen en geboren zonder de smet van de erfzonde. Toen de engel Gabriël haar de Blijde Boodschap bracht, stemde de Heilige Maagd Maria nederig toe om de Moeder van God te worden. Het is door haar dat God Zijn plan voor redding van de mensheid ontvouwde; het is enkel dankzij de Heilige Maagd Maria dat we Onze Heer Jezus Christus kunnen bereiken — *ad Jesum per Mariam*. God, in Zijn oneindige goedheid, heeft ervoor gekozen dat de Onbevleete de schatbewaarder en uitdeler van al Zijn genadegaven is.



DE OPROEP VAN DE ONBEVLEKTE

Het is zeker door de Goddelijke Voorzienigheid dat de M.I. in 1917 is opgericht. 1917 was het jaar waarin de Heilige Maagd Maria aan drie herderskinderen in Cova da Iria in Fa-



tima verscheen, een kleine stad in Portugal. Zij noemde de moderne tijd de “beslissende strijd” tegen de duivel en voorspelde de “duivelse desoriëntatie die de wereld binnenvalt en zielen misleidt”. Als liefhebende Moeder liet Onze Lieve Vrouw van Fatima de wereld niet zonder een remedie tegen deze verschrikkelijke tijden; zij bood zowaar haar eigen hart aan als “onze toevlucht en de weg die ons naar God zal leiden”. Zonder het krachtige middel van een ware devotie tot de Heilige Maagd Maria en haar Onbevleete Hart zou de mensheid volkomen machteloos staan tegen de “duivelse golf die de hele wereld meesleept”.

Deze oproep van de Onbevleete werd herhaald in haar diverse verschijningen, inclusief die van Parijs (1830) en van La Salette (1848). Hetzelfde is ook verkondigd door heiligen door de eeuwen heen, zoals de Heilige Louis-Marie Grignion de Montfort en Pater Pio van Pietrelcina. Het is precies deze devote oproep geweest die de jonge H. Maximiliaan Kolbe bracht tot het oprichten van de M.I.

HET ONDERRICHT VAN DE H. MAXIMILIAAN KOLBE

De H. Maximiliaan Kolbe heeft de dringende noodzaak om zielen te redden onderkend. Daarom heeft hij van de M.I.-beweging een speerpunt gemaakt met als doel een actievollere rol te spelen in de strijd tegen de vijanden van God en van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij begreep Gods belofte dat iemand de hoogmoedige kop van satan zou verpletteren (Genesis 3:15). Dezelfde persoon — een vrouw — heeft van

God de macht ontvangen om alle ketterijen waar ter wereld ook te overwinnen. De Onbevleete is aangesteld om deze oorlog tegen de hel te leiden en God garandeert met zekerheid de overwinning. Om haar dienaren te zijn, moeten we in haar leger dienst nemen om met haar mee te strijden; met andere woorden, we moeten ridders worden, die naar het kamp van de vijand optrekken onder het vaandel van de Onbevleete. Om die reden noemde de H. Maximiliaan Kolbe de organisatie een militia, ofwel een leger of ridderorde. Deze geest van missionaire ijver en verlangen om voor een goddelijk doel te strijden heeft al miljoenen mensen aange trokken om tot de gelederen van de M.I. toe te treden, eerst in Polen en daarna over de hele wereld.



RELEVANTIE VAN DE M.I. VANDAAG DE DAG

Zoals de H. Maximiliaan Kolbe en zijn medebroeders in de vorige eeuw dapper tegen het kwaad van de wereld hebben gestreden, zo zouden Katholieken van vandaag met dezelfde strijd lust vervuld moeten zijn. Foutieve leerstellingen, normalisatie van de zonde evenals religieuze apathie, verspreid in de moderne wereld door het liberale onderwijs en de massamedia, zijn ongetwijfeld dodelijk gif voor zielen, in het bijzonder voor die van onschuldige kinderen. Ze brengen de rede van de mens in verwarring en snijden hem van de bron van genade af. Een verzwakte ziel is een eerste klas doelwit voor de duivel, die hem dan gestaag geleidt op het pad naar de eeuwige verdoemenis.

De M.I. is zeker relevant — nee, noodzakelijk — in onze huidige wereld. De tijd is voor ons gekomen om aan de oproep van de Onbevleete gehoor te geven, onze geestelijke wapens op te nemen en ons bij haar te voegen in deze oorlog tegen de duivel.