

Kroniek van het leven van **H. Maximiliaan**

- **1894, 7 januari** – Raymond Kolbe is geboren in Zduńska Wola in Polen.
- **1904** – Als achtjarige had hij een visioen van de Maagd Maria, die hem twee kronen liet zien: een rode (martelaarschap) en een witte (zuiverheid). Hij nam allebei aan.
- **1907** – Hij gaat naar het seminarie in Lwów in Polen.
- **1910** – Met twaalf jaar werd hij een Franciscaner novice en nam de naam Maximiliaan aan.
- **1912** – Maximiliaan werd naar het Internationaal Serafijns College in Rome gestuurd.
- **1917, 16 oktober** – Hij stichtte de Militia Immaculatæ.
- **1918, 28 april** – Hij werd priester gewijd en las zijn eerste H. Mis in de kerk van H. Andrea delle Fratte in Rome.
- **1919** – Hij keert terug naar Polen.
- **1922, 1 januari** – Publicatie van de eerste uitgave van 'Ridder van de Onbevleete Ontvangenis'.
- **1927, 21 november** – Hij stichtte Niepokalanów (Stad van de Onbevleete Ontvangenis) in de buurt van Warschau in Polen.
- **1930, 24 april** – Hij kwam in Japan aan, waar hij Mugenzai no Sono (Tuin van de Onbevleete Ontvangenis) stichtte en hij begon 'Seibo no Kishi', de Japanse 'Ridder' uit te geven.
- **1936** – Hij keerde uit Japan terug naar Polen.
- **1939, 19 september** – Maximiliaan en 41 broeders werden gearresteerd door Duitse soldaten. Echter, na door drie concentratiekampen te zijn gegaan, werden ze op 8 december vrijgelaten.
- **1941, 17 februari** – Duitse soldaten arresteerden hem opnieuw.
- **1941, 14 augustus** – Hij stierf in een uithongeringsbunker in het concentratiekamp in Auschwitz na zijn leven opgeofferd te hebben voor een andere gevangene.

Door de H. Maximiliaan Kolbe – **Lofprijzing aan Maria**

Sta mij toe dat ik u mag lofprijzen, Allerheiligste Maagd.

Sta toe dat ik u mag lofprijzen met al mijn kracht.

Sta toe dat ik mag leven en werken en lijden voor u en voor u alleen, dat ik mag worden verteerd en sterven voor u.

Sta toe dat ik aan uw grotere en wijdere verheerlijking mag bijdragen.

Sta toe dat ik u zulke hulde mag brengen als niemand u ooit eerder heeft gebracht.

Sta toe dat anderen mij voorbij mogen gaan in hun ijver voor uw verheerlijking en dat ik dan, alsof in een edele rivaliteit, een steeds diepere en snellere en prachtigere toewijding tot u mag verspreiden, zoals door Hem verlangd, Die u zo onnoemelijk heeft verheven boven alle schepselen. Amen.



De H. Maximiliaan Maria Kolbe



MILITIA IMMACULATÆ

www.militia-immaculatae.nl

info@militia-immaculatae.org

www.militia-immaculatae.org/dutch

**Stichter van de
Militia Immaculatæ**

De stichter van de M.I.



Op 16 oktober 1917 (drie dagen na het zonnewonder in Fatima) stichtte Maximiliaan Kolbe, met toestemming van zijn overste en samen met zes andere priesterstudenten, de Militia Immaculatae, terwijl hij knielde voor het altaar van Onze Lieve Vrouw in de kapel van het Internationaal Serafijns College in Rome.

De ijverige apostel

De H. Maximiliaan Kolbe was verrukt door de gedachte dat de Onbevleete Maagd over de duivel zal zegevieren. De aanblik van de geestelijke en morele decadentie, die zielen te gronde richtte, spoorde hem aan geen tijd te verliezen, om alle middelen aan te grijpen, om iedere methode moedig uit te proberen om zielen te redden.

Zijn onversaagdheid rustte puur op het grenzeloze werkvermogen, die hij aan de Onbevleete Maagd had gegeven. “We moeten onszelf als gedweeë instrumenten in haar handen geven, terwijl we ieder wettig middel gebruiken, en voorwaarts gaan door het gesproken woord en door de verspreiding van literatuur over Maria en de Wonderdadige Medaille, en kracht geven aan onze activiteiten door gebed en goed voorbeeld.”

In 1927 stichtte pater Kolbe **Niepokalanów**, Stad van de Onbevleete Ontvangenis, in Polen. Twaalf jaar na de stichting telde de Stad 762 geestelijke broeders, die zich op iedere mogelijke manier ijverig wijdden aan het apostolaat van Maria, speciaal aan het apostolaat van de Katholieke pers.

In 1930 stichtte de H. Maximiliaan de Tuin van de Onbevleete Ontvangenis, Mugenzai no Sono, en het tijdschrift ‘De Ridder van de Onbevleete Ontvangenis’, in het **Japans**: Seibo no Kishi. Hij was van plan om ook een in **India** een Stad van de Onbevleete Ontvangenis op te richten.



H. Maximiliaan – toegewijd aan de Onbevleete Ontvangenis



“Om de hele wereld te veroveren, alle harten en iedere persoon individueel, voor de Koningin, niet alleen van de Hemel, maar ook van de Aarde. Om het ware geluk te schenken aan die arme ongelukkigen, die het in de kortstondige genoegens van deze wereld zoeken, is ons doel.”

*H. Maximiliaan in Hrodna,
12 september 1924*

De moderne uitgever

In Niepokalanów (Stad van de Onbevleete Ontvangenis) in Polen installeerde H. Maximiliaan de drukkerij. Moderne machines werden geïnstalleerd, waaronder drie drukmachines die 16.000 kopieën per uur van de publicaties konden afleveren, en er werden nieuwe technieken van letterzetten, lichtdruk en inbinden gebruikt.

Intensief gebed en onophoudelijk offer, alles met Onze Lieve Vrouw als lichtbaken, bracht wonderen voort in het verloop van de projecten van Maximiliaan:

1. *De Ridder van de Onbevleete Ontvangenis*, een geïllustreerd maandblad. De oplage bereikte een miljoen.
2. *De Kleine Ridder*, een maandblad voor jonge mensen, die een oplage bereikte van 165.000 exemplaren.
3. *De Kind-Ridder*, een maandblad voor kleine kinderen met een oplage van 35.000 exemplaren.
4. *Het Kleine Dagblad*, dat iedere dag werd uitgegeven bereikte een oplage van 200.000 exemplaren.
5. *Miles Immaculatae*, een kwartaaluitgave in het Latijn voor de geestelijkheid en seminaristen met een oplage van 15.000 exemplaren.
6. Veel boeken over de levens van heiligen en enkele ascetische geschriften, in het bijzonder van H. Alfons M. Liguori.
7. Een radiozender in Niepokalanów.

De martelaar

Op 17 februari 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd Pater Maximiliaan door Duitse soldaten gearresteerd.

Op 28 mei werd hij naar het concentratiekamp in Auschwitz gebracht. Daar nam hij de plaats in van een familielid, die ter dood was veroordeeld. Hij overleefde elf dagen in een uithongeringsbunker en bereidde de andere ter dood veroordeelde mannen voor om de eeuwigheid in te gaan. Op 14 augustus, de vooravond van Maria ten Hemelopneming, werd hij door middel van een dodelijke injectie om het leven gebracht.

In april 1969 werd het proces van zijn zaligverklaring met succes afgerond met het decreet van heldhaftige deugd. In 1971 werd hij zalig verklaard en in 1984 heilig verklaard.