

Toewijding aan de Immaculata

Met een inleiding en 13 daagse voorbereiding
volgens de HI Maximilian Kolbe



P. Karl Stehlin

P. Karl Stehlin

Toewijding aan de Immaculata

Met een inleiding en 13 daagse voorbereiding
volgens de HI Maximilian Kolbe



Militia Immaculatae

2021

Nederlandse editie copyright © 2021 by
Fundacja Militia Immaculatae

De boekjes zijn verkrijgbaar bij:

Fundacja Militia Immaculatae

ul. Garncarska 34

04-886 Warszawa

Polen

www.militia-immaculatae.org

e-mail: info@militia-immaculatae.org

ISBN 978-83-66317-50-5

Printed I

All rights reserved

Index

1. Introductie	5
A) De liefde voor God en onze doopbeloof, Grignon de Montfort	5
B) Naastenliefde, H. Vormsel, Maximilian Kolbe	6
2. Praktische instructies	9
3. Het dagelijkse gebed van voorbereiding	14
A) Litanie van het Onbevlekt Hart van Maria	15
B) Maria's lofgebed van de H. Maximilian Kolbe	18
C) Gebed voor de vrijgevigheid van de H. Ignatius van Loyola	18
D) Schietgebed van de MI	19
4. Overweging en lezing voor elke dag	20
Eerste dag	20
Tweede dag	23
Derde dag	26
Vierde dag	28
Vijfde dag	30

Zesde dag	32
Zevende dag	35
Achtste dag	37
Negende dag	39
De tiende dag	41
Elfde dag	43
Twaalfde dag	45
Dertiende dag	47

5. Ceremonie van de opname

in de Militia Immaculatæ	49
Veni Creator Spiritus	49
Ave Maris Stella	50
Hernieuwing van de doopbeloftes	51
Zegening en oplegging van de Wonderdadige Medaille	52
Toewijding aan de Immaculata	54
Schietgebed van de MI	55

1. INTRODUCTIE

"Heb de Heer, uw God lief, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met al uw krachten, en uw naaste als uzelf!" Dit is het grote gebod van God.

A) De liefde voor God en onze doopbeloof, Grignon de Montfort

Als we slechts een klein beetje over Gods liefde nadenken, moeten we met schande bekennen dat het bijna niet in ons bestaat. Wie houdt van, denkt aan de geliefde. Hoe vaak denken we aan God? Wie houdt van, verlangt naar de geliefde en wil altijd bij hem zijn. Hoe vaak is de Heer ons totaal onverschillig en bestaat deze niet echt in ons bewustzijn? Als je liefhebt, wil je je geliefde altijd een plezier gunnen, nooit pijn doen. Hoe vaak kwetsen we de Heer en ontkennen we hem door onze zonden, onze nalatigheid?

Om ons arme, ellendige, onwaardige zondaars, te helpen stuurt de Heer ons zijn heiligste Moeder om onze moeder en de koningin van ons hart te zijn. Hij wil dat wij onszelf aan Haar geven, volledig (totale overgave) door ons hele persoonlijke leven opnieuw vorm te geven: alles met Haar te doen, altijd als een kind naar Haar kijken en Haar imiteren. Om alles via Haar te doen, om Haar altijd als een slaaf te behagen, om de koningin te gehoorzamen.

De H. Maagd heeft ons zelf haar dienaar gestuurd om ons deze ware en volmaakte toewijding te leren, H. Louis Maria Grignon de Montfort. Het doel van toewijding aan Maria als slaaf is de transformatie van ons persoonlijk leven (gebedsleven, de sacramenten, de praktijk van de deugd, de geest van opoffering), dat we God meer en meer liefhebben en dus eindelijk voldoen aan onze heilige geloften, de doopgeloften. De H. Grignon leert ons dat we in alle dingen, altijd en overal, onze kleine ellendige handen in de handen van OLVrouw moeten plaatsen en ons door Haar moeten laten leiden. Alleen dan zullen we in staat zijn om de toppen van perfectie te beklimmen en uiteindelijk de poorten van de hemel te bereiken.

B) Naasteliefde, H. Vormsel, Maximilian Kolbe

Maar naast het belangrijkste gebod om God lief te hebben vraagt Christus van ons dat we "elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad," en Hij noemt het zijn nieuwe gebod. Hoeveel hield Christus van ons? Hij gaf alles om ons te redden van de eeuwige ellende en om ons naar de eeuwige gelukzaligheid te leiden.

Nogmaals, we moeten ons afvragen: hebben we ooit van onze naaste gehouden zoals Hij liefhad? Hoe vaak denken we aan de redding van mensen? De meesten zijn

ons egaal, de rest irriteert ons. En als we iemand iets goeds wensen, dan is dat meestal alleen maar 'gezondheid, welzijn en succes.

En ook hier stuurt de Heer ons een hulp, zodat we altijd beter omgaan met het grote gebod van de naastenliefde te beoefenen: het is de liefhebbende Moeder, de koningin, die naast Christus van alle mensen houdt, van ieder individu meer dan de beste moeder ter wereld haar geliefde kind zou kunnen liefhebben. Bovendien heeft Christus haar alle genaden gegeven, zodat deze mensen kunnen worden bekeerd en gered. Maar God wil dat we delen in het werk van de REDDING VAN MENSEN. Daarom hebben we het sacrament, HET HEILIG VORMSEL, gekregen, die ons de Heilige Geest niet alleen voor onze eigen heiliging geeft, maar ook om soldaten van Christus te worden en aan de opbouw van het Mystieke Lichaam van Christus deel te nemen.

Om te voorkomen dat deze grote genaden van het Heilig Vormsel onbenut blijft, kunnen wij in het leger van de koning te treden en zijn roeping te volgen, stuurt Hij ons de Immaculata, zodat wij haar ridders worden, in haar kleine leger intreden en haar zo helpen om de zielen van haar kinderen zoveel mogelijk te redden.

En ook hier heeft de Immaculata ons haar dienaar gestuurd om ons te leren zielen te redden en de genaden van

H. Vormsel meer en meer in te zetten: de H. Maximilian Kolbe stichtte de Militia Immaculatæ om zo de hele wereld aan haar voeten te leggen, zodat Zij overal de kop van satan kan verpletteren en de dwaalleringen over de gehele wereld kan overwinnen.

En zie de Koningin van de Schepping wordt tot bedelaarster, komt naar mij en vraagt deemoedig: "Mijn kind ik heb je nodig! Wil je Mij helpen, mijn andere kinderen, hun onsterfelijke zielen, te redden. Zo velen gaan verloren omdat er niemand voor ze bidt en offert"(Fatima 19.08.1917)

De H. Maximilian Kolbe beschrijft het als volgt:

"Is het niet mooi, dit levensideaal? De strijd om de hele wereld te veroveren, de harten van alle mensen en ieder individu in het bijzonder, te beginnen met ons zelf ... Onze kracht is om onze eigen dwaasheid, zwakte en armoede te erkennen, en ons zonder beperking aan de goedheid en de macht van de Immaculata toe te vertrouwen" (brief van 12.11.1930)." Onder het vaandel van de Immaculata gaan wij in de grote veldslag en zullen we onze vaandels op de bastions van de vorst van deze wereld planten. Dan zal de Immaculata als koningin van de schepping en van ieder individu in het bijzonder zijn ... "(brief 30.06.1931).

2. PRAKTISCHE INSTRUCTIES

Om zich de Immaculata bewust en met toewijding als een instrument in haar handen te geven, is een goede voorbereiding zeker noodzakelijk. Hoe meer ik besef hoe diep en essentieel zo'n toewijding is, hoe meer ik me erop zal voorbereiden. En in de eerste plaats moet mijn kennis worden verdiept en volwassen worden: dit gebeurt door middel van spirituele lezing. Dan moeten deze spirituele werkelijkheden mijn wezen doordringen en me met God verenigen door middel van Maria: dit gebeurt door contemplatie en gebed. Ten slotte is het belangrijk om deze bevindingen in mijn eigen leven in te zetten: Dit wordt gedaan door middel van de praktijk van de deugden, in het bijzonder door middel van gehoorzaamheid aan de wil van God en van de Onbevleete Ontvangenis. Dit betekent dat we er in toenemende mate naar streven om net als U te worden in ons denken, onze verlangens, onze toespraken en acties, maar wat wil Zij het liefst? Dat haar geliefde kinderen, voor wie Zij zo onuitsprekelijk onder het kruis leed, niet verdwalen, maar naar de hemel gaan. En dat wij Haar daarbij helpen!

Dit kleine boekje wil het antwoord geven op de wens van velen om hen een specifieke begeleiding te geven ter voorbereiding op deze totale toewijding. De voorbereiding spreidt zich over 13 dagen uit als een "verlengde noveen".

Dit is om OLVrouw van Fatima te eren, daar zij vooral van dit getal houdt.

Een paar belangrijke inleidende opmerkingen:

1. De volgende instructies zijn slechts suggesties, en als iemand bij gebrek aan tijd of om andere belangrijke redenen, niet in staat zou zijn om de dagelijks alles te vervullen, zal hij des ondanks nog Ridder van de Immaculata worden. De H. Maximiliaan wil geen gecompliceerde en moeilijke voorwaarden voor toelating tot de Militia Immaculatæ instellen; integendeel, hij wil het zo gemakkelijk mogelijk maken. Hij die alleen de pink aan de Immaculata geeft, stelt Haar in staat om hem naar zich toe te trekken om een heel klein liefdesdaadje een totale toewijding te maken (zie ook punt 5).

2. De teksten van dit boekje kunnen op elk moment worden gebruikt, voor en na de opname, voor de vernieuwing van de toewijding, of voor een andere gelegenheid. Natuurlijk kun je de toewijding zelfs zonder deze voorbereiding vernieuwen. De H. Maximiliaan wenst u dit te doen ter gelegenheid van de grotere Mariale feesten. Niettemin is het zeker zeer nuttig eenmaal per jaar om een vernieuwing van de toewijding uit te voeren en je erop voor te bereiden gedurende deze 13 dagen.

3. De meest geschikte dag van toewijding of zijn plechtige vernieuwing is het feest van de Onbevleete Ontvangenis, 8 december. De H. Maximilian ziet dit mysterie van de hele essentie van Maria onthult daarom noemt hij het kortweg: "de Immaculata". Zij is niet alleen zelf geheel vrij van zonde en "zonder erfzonde ontvangen", maar het is Gods wil dat Zij in en door haar Zoon wordt tot de bron van onze bekering, zuivering en heiliging.

4. Kijkend naar de geschiedenis van de MI, is het duidelijk dat de ridderorde daar het meest groeide, waar priesters de gelovigen in de parochies voorbereidden. Zeker, een gezamenlijke voorbereiding onder leiding van de priester is een werk dat de Immaculata immens dierbaar is en dat Zij zeker overvloedig zal zegenen. De priester kan eenvoudig de instructies in dit boekje volgen, samen met de gelovigen.

5. Alleen dan bent u echte ridders van de Immaculata, als u zich inspant om anderen te interesseren, te inspireren en anderen naar Haar toe te leiden.

Kan iemand adviseren die net het geloof heeft gevonden om een ridder van de immaculata te worden, zelfs als die persoon nog niet in staat is om een normaal geloofsleven te leiden? ABSOLUUT! ZIE PUNT 1! In dat geval

moet zo iemand het zo gemakkelijk mogelijk maken om de toewijding te doen, en ze niet met (voor hen) moeilijke voorwaarden belasten. Als je hun dit boekje geeft, moeten ze weten dat dit slechts een kleine hulp is en geen voorwaarde voor toelating.

6. Wat moet er precies gebeuren?

— Reserveer 15–20 minuten per dag voor de Immaculata, gedurende welke je de dagelijkse gebeden zult verrichten en de dagelijkse contemplatie zult doen. Als je voldoende tijd hebt, lees dan ook de spirituele lezing.

— Probeer keer op keer een klein offertje te brengen ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria, om haar te troosten en om een ziel nader tot haar te brengen.

— Probeer steeds een schietgebedje te bidden voor de redding van de zielen, vooral diegenen die momenteel om je heen zijn of waar je aan denkt (zie schietgebeden 3d).

— Verdeel elke gelegenheid de Miraculeuze medailles, folders, enz. Voordat je iets geeft, moet je eerst een gebed tot de Immaculata richten om het hart van die persoon te openen, evenals daarna. Als je wordt afgewezen, dan bid je gewoon om de bekering van deze persoon. Vraag desge-

vraagd de Immaculata om door jouw mond te praten. Over het algemeen is het beter om WEINIG te zeggen, een korte uitleg en hints waar de geïnteresseerde meer informatie zou kunnen krijgen (kijk op de startpagina, die op de folders staat!).



3. HET DAGELIJKSE GEBED VAN VOORBEREIDING

A) Litanie van het Onbevlekt Hart van Maria

We bidden dagelijks deze litanie, omdat het Onbevlekt Hart van Maria de zichtbare uitdrukking is van haar missie om de middelaares te zijn van alle genaden van bekering en heiliging tot het einde der tijden voor alle mensen. Het is geen toeval dat de MI werd gesticht in hetzelfde jaar waarin OLVrouw in Fatima de wereld haar Onbevleete Hart heeft getoond als onze LAATSTE HOOP in deze laatste tijden.

B) Maria's lofgebed van de H. Maximilian Kolbe

Dit gebed is een prachtige uitdrukking van de liefde van de ridder voor zijn meesteres. Het is een verzoek dat de wil van God wordt gedaan, dat aan het einde der tijden het meesterwerk van zijn almacht, de IMMACULATA, naar behoren wordt erkend en geprezen. Er is waarschijnlijk niets aangener voor God dan de wil om een trouw kind te zijn en een ijverige ridder van Maria.

C) Gebed voor de vrijgevigheid van de H. Ignatius van Loyola

Dit gebed is de samenvatting van de Ignatiaanse Oefeningen en het motto van deze "Soldaat van Maria" om

alles te doen voor de grotere glorie van God, het is het nederige verzoek om het eeuwige doel te bereiken en een volwaardig Christen te worden door de Immaculata!

D) Schietgebed

Omdat ze zo kort zijn, kun je ze overdag vaak bidden. Het zijn vlammen die uit ons hart opstijgen naar de hemel, Gods hart openen en zijn stromen van genade in onze donkere wereld en zielen laten stromen.

A) Litanie van het Onbevlekt Hart van Maria

Heer, ontferm U over ons,

Christus, ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons;

Christus, aanhoor ons!

Christus, verhoor ons

God Hemelse Vader, wees ons genadig God zoon, Verlosser van de wereld God, Heilige Geest

Heilige Drievuldigheid, een God Heilig hart van Maria, bid voor ons

Hart van Maria, ontvangen zonder smet van erfzonde

Hart van Maria, bevrijd van alle aardse verlangens Hart van Maria, gevuld met genaden

Hart van Maria, altijd verzonken in God Hart van Maria, afgrond van nederigheid Hart van Maria, zetel van genade

Hart van Maria, ontstoken door het vuur van goddelijke liefde

Hart van Maria, een wonder van puurheid en onschuld

Hart van Maria, versierd met alle deugden

Hart van Maria, U spiegel van goddelijke perfectie

Hart van Maria, vervuld met vreugde bij de geboorte van uw goddelijke Zoon

Hart van Maria, bij Simeon's waarzegging door het zwaard van pijnen doorboord

Hart van Maria, bedroefd om de zonden van de wereld

Hart van Maria, ondergedompeld in een zee van bitterheid in het lijden van uw zoon

Hart van Maria, bij de dood van Jezus doorboord door het zwaard van pijn

Hart van Maria, vervuld van onuitsprekelijke vreugde bij de hemelvaart van Jezus

Hart van Maria, grootgebracht in heerlijkheid boven alle engelen en heiligen

Uw geliefde hart van de dochter van onze hemelse Vader

Uw verhoogt het hart van de Moeder van de Goddelijke Zoon

Uw uitverkoren het hart van de bruid van de Heilige Geest

U woonplaats van de allerheiligste drie-eenheid Uw hart naar het hart van Jezus

Hart van Maria, oorzaak van onze vreugde Hart van

Maria, redding van de zieken
Hart van Maria, troost van de armen

Hart van Maria, toevlucht voor zondaars

Hart van Maria, hoopt en beschermt je kinderen
Hart van Maria, beschermer de strijdenden

Hart van Maria, kracht van de stervende

Hart van Maria, verkwikking van de arme zielen

Hart van Maria, vreugde van alle engelen en heiligen

Lam Gods, u neemt de zonden van de wereld weg

Spaar ons, o Heer

Lam Gods, u neemt de zonden van de wereld weg

Verhoor ons, o Heer

Lam Gods, u neemt de zonden van de wereld weg

Wees ons genadig

V. Bid voor ons, o Heiligste en Onbevlekt Hart van Maria

A. Dat we de beloften van Christus waardig worden

V. *Laten we bidden:* O Vader van genade en God van alle troost, U hebt het Onbevleete Hart van Maria innig verenigd door zijn liefde en genade met het Hart van uw Goddelijke Zoon. Sta toe dat zij die eerbiedig dit maagdelijke hart vereren, door zijn verdiensten en voorbede het Heilig

Hart van Jezus bereiken met volledige toewijding en het tot hun dood houden.

A: Amen.

B) Maria's lofgebed van de H. Maximilian Kolbe

Sta mij toe U te prijzen, allerheiligste maagd. Sta me toe dat ik met al mijn kracht U mag prijzen. Sta me toe om te leven, te werken en te lijden voor U en voor U alleen, voor U mij opoffer en sterf. Sta mij toe tot uw grotere eer en verheerlijking bij te dragen. Sta me toe U zoveel eer te bieden als niemand U ooit heeft aangeboden. Sta mij toe anderen te overtreffen in ijver voor uw glorie en dat ik dan als in een nobele wedstrijd altijd dieper en sneller uw eer verbreid, steeds prachtig zoals U het verlangt, U die zo onuitsprekelijk verheven boven alle andere wezens bent. Amen.

C) Gebed voor de vrijgevigheid van de H. Ignatius van Loyola

Eeuwig Woord, de eengeboren Zoon van God, leer mij de ware grootmoedigheid. Leer mij om U te dienen zoals U het verdient: geven zonder tellen, vechten, onbekommerd over blessures, werken zonder rust, mij inzetten,

zonder dat ik een beloning verwacht anders dan uw heilige wil te hebben voldaan. Amen.

D) Schietgebed van de MI

O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen, en voor degenen die niet hun toevlucht tot U nemen, speciaal voor de vrijmetselaars en voor al diegenen die u worden aanbevolen!

Hl Maximilian Kolbe bidt voor ons!

Onbevlekt Hart van Maria wees onze redding!

Jezus, Maria, ik hou van U Red de zielen!



4. OVERWEGING EN LEZING VOOR ELKE DAG

Overweging: (bekijk de overweging in het MI gebeden boek)
Elke dag wordt een deel van het toewijdingsgebed overwogen.
De cursieve tekst is een uittreksel uit het originele commentaar bij de toewijdingstekst van de H. Maximilian Kolbe.

Eerste dag

O Immaculata

"Wij wenden ons tot U met deze aanroeping die zij zichzelf in Lourdes heeft gegeven: "Ik ben de Onbevleete Ontvangenis". God is eeuwig onbevleete, maar Hij is niet ontvangen. De engelen zijn onbevleete, maar ook zij zijn niet ontvangen. Onbevleete is de Heer Jezus, wel ontvangen, maar niet ontvangenis, want als God bestond Hij reeds en daarom gold voor Hem reeds de naam van God zoals het aan Mozes werd geopenbaard. "Ik ben die Ik ben" (Ex 3, 14). Maar die altijd is, heeft geen oorsprong. Andere mensen worden ontvangen maar bevleete, maar Zij is niet alleen ontvangen maar ook ontvangenis en daarbij onbevleete. Deze naam bevat veel geheimen die in de loop van de tijd zijn onthuld, omdat het aangeeft dat Haar zijn als de Onbevleete Ontvangenis tot de

essentie van de Immaculata behoort. Hoe mooi moet deze naam voor Haar zijn, want hij betekent de eerste genade die Zij op het eerste moment van haar bestaan heeft ontvangen, en de eerste gave is de mooiste. Deze naam bewees zichzelf ook gedurende haar hele leven, omdat ze altijd onbevlekt was. Daarom was ze vol van genade en de Heer altijd met Haar, zozeer met Haar, dat Zij zelfs de Moeder van de Zoon van God werd."

Toelichting:

Vanaf het begin heeft de H. Maximiliaan op het unieke van het mysterie van de Onbevleete Ontvangenis door Maria gewezen, met alle anderen te vergelijken: met God zelf, met Christus, met mensen. Conceptie is een niet gemakkelijk gedefinieerde term die veel dingen bevat. Het is het begin van het bestaan van een wezen, maar dit begin is het ontvangen van het wezen van God. Mijn opvatting is het moment waarop God, de Schepper, me alles wat ik ben en heb geeft, en ik het ontvangen: Onmiddellijk van God ontvang ik mijn ziel, mijn lichaam echter krijg ik door middel van mijn ouders.

Dit maakt duidelijk dat alle mensen 'worden ontvangen'. Maar 'omdat Adams zonde aan alle mensen overdragen wordt', is het moment van mijn conceptie niet zuiver, onbevlekt, maar bevlekt door de erfzonde. God, eeuwig heilig

en 'immaculatus', kan geen conceptie zijn, omdat hij altijd was en alles in zich bezit. Hij heeft nooit een begin gehad en nooit iets van iemand 'ontvangen'. Tussen God en de mens staat Maria: zoals alle menselijke wezens wordt ze ontvangen en is haar conceptie het begin van haar bestaan. Maar samen met God heeft ze haar zondeloosheid, haar onberispelijkheid, haar onberispelijke staat.

Dit is de eerste genade die tegelijk haar diepste wezen vormt. Als Zij in Fatima verschijnt, antwoordt ze op de vraag Lucia, van waar zij komt: "Ik ben uit de hemel". Zij zegt niet: "Ik kom uit de hemel", maar "Ik ben uit de hemel", alsof Zij wilde zeggen: Mijn wezen is het vanuit de hemel te zijn, Ik ben meer hemels dan aards. *Immaculata Conceptio* het meesterwerk van alles geschapene, God oneindig meer nabij dan alle engelen en heiligen samen. Sterker nog: "Deze naam bevat veel geheimen!"

Geestelijke lectuur: (Steeds uit het boek "Die Immaculata, unser ideal", verschijnt binnenkort ook in het Nerderlands) Hoofdstuk: Das Geheimnis der Immaculata, pp. 82-86.

Opmerking: Voor wie de voorgestelde teksten een beetje te lang zijn, laat die ze dan binnen de grenzen van zijn mogelijkheden lezen en laat je niet afschrikken om deze noveen goed te maken.

Tweede dag

Koningin van de schepping

"In het gezin vervullen liefdevolle ouders de wens van hun kinderen zover ze dit kunnen, tenzij het schadelijk voor hen is. Sterker nog zou God, Schepper en oerbeeld van de aardse ouders niet voldoen aan de wens van zijn schepselen, voor zover dit is niet schadelijk voor hen is, d. h. voor zover het overeenkomt met zijn wil. De Immaculata heeft zich nooit en in niets gedistantieerd van de goddelijke wil. Boven alles had Zij Gods wil lief, had Zij God lief. Het is dan ook terecht dat Zij almachtige voorspraak wordt genoemd, omdat Zij invloed heeft op God zelf en zo de hele wereld treft."

Toelichting:

De toewijding begint met een innige blik omhoog naar Haar, onzichtbaar voor ons staat in haar schoonheid, kracht en moederliefde. De H. Maximiliaan wil dat we diep in haar innerlijk kijken, zodat we ons realiseren dat een stofje voor een grote berg staat. Lang voordat we ons Haar in kinderlijke liefde toewenden, heeft Zij haar barmhartige ogen naar ons gekeerde om ons "uit de duisternis tot haar wonderbaar licht te trekkent." Als je ooit zo be-

langrijk voor ons wordt dat onze eigen ik bijna weggesmolten zal zijn en we gewoon niet meer tijd te verspillen voor onze eigen kleine dingen, maar alleen leven volledig op haar gericht, in Haar en voor Haar, alleen dan zullen we leven in totale overgave aan haar.

De aanroeping "Immaculata" stelt ons in staat om diep in haar innigste wezen te kijken, wie Zij is in Gods ogen, dus in haar eeuwig wezen.

"Koningin van de schepping" doet ons haar macht beseffen over de hele schepping, haar onuitsprekelijke grootheid, waarvoor het hele universum als een druppel ineens krimpt als een onbegrensde oceaan die Zij is. We kunnen nooit groot genoeg over Maria denken. Als we alle eer, kracht en grootheid die bestaat in de scheppingsorde, toepassen op Maria, dan moeten we erkennen: Zij nog veel groter is! Alles wat God heeft, heeft Hij aan haar voeten gelegd, alles en iedereen.

Het is ook belangrijk, kijken naar de eeuwige schoonheid van Maria samen met haar koninklijke waardigheid, omdat de macht alleen ons zouden schrikken en schoonheid alleen kan gemakkelijk leiden tot sentimentaliteit. Maar schoonheid met vorstelijke waarde verbonden, vulde de ziel met verwondering en ontzag, en vice versa: kracht gecombineerd met aantrekkelijke schoonheid, neemt de angst en beven van de ziel weg.

Geestelijke lectuur:

Hoofdstuk: Das Königtum der Immaculata, blz. 96.



Derde dag

Toevlucht van zondaars

"God is genadig, oneindig barmhartig, maar Hij is ook gerechtig, oneindig rechtvaardig, zo erg dat Hij zelfs de kleinste zonde niet kan verdragen en daarvoor een volledig eerherstel eist. De uitdelaares van de oneindige waarde van het Kostbaar Bloed van Jezus, die deze zonden uitgewassen is de gepersonaliseerde goddelijke barmhartigheid in de persoon van Maria's Onbevleete Ontvangenis. Daarom noemen we haar met recht, het toevluchtsoord van de zondaars, alle zondaars ook al waren hun zonden de zwaarste en meest talrijke en zelfs als het voor hen lijkt dat er voor hen geen barmhartigheid meer is. Bovendien wordt elke reiniging van een ziel opnieuw bevestiging van de titel 'Onbevleete Ontvangenis', en hoe meer de ziel verstrikt in zonde des te krachtiger straalt de kracht van haar Onbevleete zijn daardoor, dat Zij zo'n ziel, de sneeuw witte zuiverheid terug geeft."

Toelichting:

De aanroeping van de "Toevlucht van de zondaars" laat concreet zien wie Maria voor ons is, maar ook hoe wij voor God zijn, namelijk, arme, onwaardige zondaars. "Heer als Gij onze zonden blijft gedenken, wie zal er dan bestand

zijn?' (Ps 129). Ons verhaal, het verhaal van onze ziel, is een tragisch drama van illusie en leugens. God houdt oneindig veel van ons en geeft ons uit liefde alles op elk moment en wij denken zo zelden aan Hem. Erger nog dan de onverschilligheid en nalatigheid zijn de duizenden beledigingen die zijn hoofd en hart als doornen ononderbroken doorboren. Dit is onze toestand, dus het is onmogelijk om naar Gods heiligste gezicht te kijken, dat "licht is en geen duisternis kent".

Maar nu staat voor ons de machtige koningin, waarvoor miljarden engelen met ontzag knielen, en juist Zij wendt zich naar ons en opent haar liefdevolle armen: Haar glimlach trekt mij ellendig worm als een magneet aan en ik weet, hier is hoop: *Spes nostra, salve!* Onze hoop, wees groeten!

Geestelijke lectuur:

Hoofdstuk: Der Kampf des Ritters der Immaculata: das Ringen um das Heil der Selen, blz. 43.

Vierde dag

Onze moeder die zoveel van ons houdt

"De Immaculata is de moeder van ons bovennatuurlijk leven, want Zij is de Middelaress van alle genaden, de Moeder van Gods genade, zodat onze moeder in het rijk van het bovennatuurlijke is. "Wie houdt zoveel van ons," want er is geen moeder die zoveel houdt van ons, die zo toegewijd is, als de Moeder van God, de Immaculata, de meest vergoddelijkte persoon."

Toelichting:

"Zoveel" betekent: boven alles, grenzeloos, vergelijkbaar met geen andere grote liefde die ooit is gecreëerd, dit kleine woord "zoveel" brengt ons juist naar het hart van Haar eigenlijke wezen: Maria is de "Moeder van de mooie liefde". Haar hele wezen is slechts overgave en liefdevolle barmhartigheid, maar "zoveel" dat het ons bevattingsvermogen oneindig overstijgt.

Als we een beetje dieper in het hart van Maria doordringen, zullen we snel beseffen hoe weinig wij Haar kennen, hoe weinig we haar liefde waarderen en hoe weinig ons geloof in Haar is. De H. Bernhard begreep die liefde toen hij bad dat het nooit was 'gehoord dat wie tot Haar

zijn toevlucht nam ooit in de steek was gelaten'. Zoveel houdt Zij van ons!

Deze aanroeping is misschien wel de mooiste en het meest ontroerende: "Moeder die ons zozeer, zo onuitsprekelijk, zo eindeloos lief heeft." Alles aan Maria is liefde. Kniel voor haar beeld neer, en kijk haar ogen vlammen van de liefde, haar lachende gezicht uitdrukking van totale overgave van de moeder voor haar kind, alsof er niets anders zou zijn voor Haar op aarde, haar zuiverste handen die zij uitstrekt tot onze vuile handen om ons omhoog te trekken in haar licht, en haar voeten, die niet moe worden overal haar verloren kinderen na te lopen, zodat ze op hun deuren kloppen kan en ze smeken kan, dat ze zich willen laten redden door haar. Al deze uitdrukkingen van de grootste welwillendheid naar ons toe. Eindelijk haar onbevleete hart dat voor elk van haar kinderen in onuitsprekelijke pijn klopt. Het medeleiden met elke pijn, met elke vermoeide ziel, met elk gebroken hart. Uiteindelijk, Zij, net zoals ze in Guadalupe, de Rue de Bac, La Salette, Lourdes, Fatima, etc. verschenen is. Dus kijk naar haar beeld, haar foto aan de muur van je kamer en herhaal: "Liefde! Alleen liefde! Allemaal liefde! Moeder, U houdt zoveel van mij!"

Geestelijke lectuur:

Hoofdstuk: Per Mariam ad Jesum, blz. 74.

Vijfde dag

Aan wie God de hele barmhartigheid heeft toevertrouwd

"In het gezin verheugt elke vader zich wanneer de moeder, door haar tussenkomst, zijn straffende hand voor het kind tegenhoudt, omdat dan recht wordt gedaan, en barmhartigheid wordt verleent. Omdat niet zonder reden de rechtshandhaving wordt uitgesteld. Op dezelfde manier geeft God ons, om ons niet te straffen, een geestelijke moeder wiens voorspraak Hij nooit ter zijde schuift. Daarom zeggen de heiligen dat Jezus de orde van gerechtigheid voor zichzelf hield, terwijl Hij de Immaculata de barmhartigheid gaf."

Toelichting:

We geven Haar de titel van "Moeder van Barmhartigheid". De Immaculata is de Moeder van de Verlosser, wiens hele werk van de verlossing een oneindige stroom van barmhartigheid is. Maar hier gaat de H. Maximilian veel verder, waarbij hij zich op de H. Bernhard beroept, die het misterie van Marie in het bijzonder met de Goddelijke barmhartigheid verbindt. God is gerecht omdat hij heilig is. De oneindige heiligheid van God vereist dat alle duisternis moet wijken voor het eeuwige licht.

Zonden kunnen niet bestaan voor God. Het goede moet beloond worden, de rechtvaardigheid eist dat schuld tot de laatste cent wordt. Maar de barmhartigheid van God bestaat daaruit dat om de eis van gerechtigheid te vervullen, Hij zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar voor ons allemaal heeft opgeofferd. Wij zondigden maar Jezus Christus betaalt de schuld. We begaan de misdaden Christus aanvaardt de straf. Christus heeft nu zijn meest glorieuze voorrecht de diepste uitdrukking van zijn liefde aan ons gegeven, zijn Moeder, als het mooiste juweel in haar kroon. Dus Maria kan helemaal genade zijn. De gerechtigheid laat Zij volledig over aan haar Zoon. Zelf is Zij in alles slechts barmhartige moederlijke toewijding voor arme vuile elendelingen die we allemaal zijn.

Geestelijke lectuur:

Hoofdstuk: Waarom hat Gott Maria eine so aussergewöhnliche Rolle zugebracht für die letzte Zeiten?, blz. 163.

Zesde dag

Ik onwaardige zondaar

"Wij erkennen hier dat we niet vlekkeloos zoals Zij, maar zondaars. Des te meer als geen van ons zeggen kan, ik heb tot op de dag van vandaag zonde vrij geleefd, ben ik veelmeer ontrouw schuldig. We zeggen ook onwaardig, want de waarheid is er een zo oneindig verschil spreken tussen haar onbevleete wezens en het onze besmet door de zonde. Daarom erkennen wij ons in alle waarheid onwaardig te zijn om tot Haar te bidden voor haar voeten neer te vallen. En om niet aan de hoogmoed van Lucifer gelijk te worden, zeggen we:

Ik werp mezelf voor uw voeten neer en smeeK U nederig; gewaardig U om mij volledig te aanvaarden als uw goed en eigendom.

Met dat deze woorden vragen wij, smeken wij de Immaculata, dat Zij ons mag aannemen. We wijden ons aan haar volledig toe en in alle opzichten als haar kinderen en slaven van haar liefde, haar bedienden en instrumenten, in alle opzichten, onder welke titel, ook die iemand kan bedenken en uitdrukken. En om dit te gebruiken als een werktuig en eigendom ter vrije beschikking ons te benutten tot de totale vernietiging."

Toelichting:

Na een diepe beschouwing van de Immaculata, de voordelen en de relatie met ons, zijn we nu in staat om de belangrijkste wilsdaad uit te voeren, die de essentie van toewijding vormt. Ik kan mij niet aan iemand die ik niet ken toewijden en waarvan de relatie niet duidelijk voor mij is. Daarom de voorgaande overwegingen. Maar nu is het mijn beurt. Ik weet hoe juist en noodzakelijk het is voor de redding van mijn ziel om vrij te erkennen, dat Zij volgens het plan van God in ieder geval sinds het begin van de tijden is: mijn meesteres, mijn moeder, mijn koningin.

Maar men hoort vaak: "Ik ben niet in staat tot dergelijke toewijding. Ik ben totaal onwaardig, ik kan mij niet aan iemand toewijden die ik steeds bedroef en zo vaak beledig, zij zou toch betere soldaten kunnen vinden voor haar dienst als een zwakkeling die haar steeds verraadt.

Dat is waarom de H. Maximilian dat woord gebruikt: "Ik, NN, onwaardige zondaar" Dat is gewoon het mooie van onze moeder dat Zij mij in haar dienst wil nemen, met volledige kennis van mijn grenzeloze zwakheid en mijn voortdurend falen. Zij verlangt zo zeer naar het heil van haar kinderen dat elk middel recht is. Zij kan zelfs met een bezem het mooiste kunstwerk maken en paleizen bouwen met een blik, namelijk het heiligdom van de in het bloed van Christus gezuiverde ziel.

Er is dus geen excuus meer, "Ik onwaardige zondaar". Maar dat betekent ook dat ik nooit zal vergeten: uit mezelf is er slechts mislukking en nederlaag, maar mijn 0 gecombineerd met de 1 van de Onbevleete Ontvangenis, wordt dat windkracht 10 een storm die de zielen wakker schud om ze te redden van het eeuwige vuur.

Geestelijke lectuur:

Hoofdstuk: Ritter sein, blz. 49.



Zevende dag

En doen met mij wat U wilt, met alle vaardigheden van mijn ziel en mijn lichaam, met mijn leven, met mijn dood en mijn eeuwigheid.

"Hier geven we ons hele wezen, het hele vermogen van onze ziel, d. i. onze geest, onze wil, ons geheugen, alle vermogens van het lichaam, de zintuigen en bevoegdheden, gezondheid en ziekte. ons hele leven geven we Haar met al zijn aangename, onaangename, onverschillig gebeurtenissen. Haar geven we onze dood waar en wanneer en op welke manier het ons treft en zelfs onze hele eeuwigheid precies dan verwachten we haar onvergelykelyk veel perfecter dan nu toe te behoren. Zo drukken wij ons verlangen en ons smeken uit, ze mag ons toch toestaan, meer en meer perfect en in elk opzicht staat zijn om haar toe te behoren."

Toelichting:

Wanneer we ons overgeven aan de Immaculata, hebben we meestal alleen dit korte leven in gedachten. Hier en nu, tot de laatste adem ben ik van U! In deze toewijding akt voert ons de H. Maximiliaan naar het cruciale uur van ons leven daar waar wij het meest bang voor zijn. Alle omstandigheden van de dood die ons zo veel angst aanjagen: wan-

neer, hoe, waar, op welke manier ... Dit alles is geheel aan Haar en we zullen ons er geen moment zorgen over maken, maar het overgeven aan Haar in grenzeloos vertrouwen.

Maar meer dan dat, feitelijk is er nooit een totale toewijding hier op aarde, want zolang we bestaan, zal er altijd iets in het geheel ontbreken. Daarom zijn al onze toewijdingen meer en meer de uitdrukking van ons verlangen, van ons streven naar een niveau dat we hier nooit op aarde kunnen bereiken. Des te meer moeten we onze ogen op de eeuwigheid gericht houden; niet alleen omdat de ballingschap voorbij is, omdat we 'de vreugde van de Heer binnengaan', maar ook omdat we dan echt en volledig, voor altijd en eeuwig aan Haar zullen toebehoren: alles moeder, heel kind, ons kleine hart geheel in de vlammen van liefde voor haar hart, en dan mogen we haar liefde en genade geheel in ons opnemen en zo van onze geliefde Verlosser houden op de manier waarop Zij van Hem hield en in alle eeuwigheid van Hem houdt.

Geestelijke lectuur:

Hoofdstuk: Putzlappen der Immaculata, blz. 53.

Achtste dag

Bepaal alles over mij zoals U wilt; om te voldoen aan wat er over U wordt gezegd: "Zij zal het kop van de slang verpletteren." (Gn 3, 15)

"Over de beelden en afbeeldingen van de Onbevleete Ontvangenis zien wij altijd de slang aan hun voeten, kronkelend over de hele wereld, zijn kop verpletterd door haar voet. Satan, zelf bevuild door de zonde, probeert alle zielen op aarde te vervuilen met zijn zonden. Hij haat Haar, die altijd onbevleet was, hij loert naar haar hiel, d. h. naar haar kinderen, en in dit gevecht verplettert ze altijd zijn kop in elke ziel die naar Haar vlucht. We vragen Haar ook ons waardig te keuren, als ze wil, als een werktuig om het trotse kop van de slang te verpletteren in de ongelukkige zielen. De Heilige Schrift voegt hieraan toe: en hij zal loeren naar Haar hiel" (Gn 3, 15).

In feite zoekt de boze vijand op een speciale manier diegenen die zich de Immaculata toewijden, althans om Maria in hen te treffen. Maar zijn inspanningen in de oprecht toegewijde zielen eindigen altijd in een zelfde schandelijke nederlaag, en daarom volgt een nog gewelddadigere en machtelozen woede."

Toelichting:

Om tot Onze-Lieve-Vrouw toe te behoren, moet men geheel de hare zijn, haar kind, haar dienaar, haar slaaf. Daarom herhaalde het toewijdingsgebed in het begin de essentie van elk totaal toewijding aan Maria. Met deze woorden kenmerkt, de H. Maximiliaan de ridder van de Immaculata, die Haar heiligt voor zijn eigen heiliging als soldaat, als ridder, los van zijn persoonlijke toewijding aan Maria: mijn meesteres, ik ben er klaar voor. Om mij heen staan de legers van de duivel, overal triomfeert het kwaad om talloze zielen tot verdoemenis te leiden. Alleen U staat tegenover hem, U die de genade heeft ontvangen om zijn kop te verpletteren. En precies deze doodstijd, voor deze gruwelijke strijd, waarbij het gaat om alles, stel ik mijzelf tot uw beschikking: "beschik over mij zoals U wilt," U bent de diegene die de kop van de slang verplettert, maar eigenlijk kunt U alleen de kop van satan verpletteren als U kinderen hebt die U volledig kunt inzetten, wiens handen, voeten, geest en hart U gebruikt om een einde aan zijn kracht te maken, om hem van zijn troon te stoten, die hij in zoveel zielen heeft gebouwd.

Geestelijke lectuur:

Hoofdstuk: De Militia Immaculatae und das ganz grose Geheimnis von Fatima (Deel 1), blz. 168-173.

Negende dag

U alleen hebt alle ketterijen over de hele wereld vernietigd.

"Deze woorden zijn ontleend aan de gebeden van de priester die de kerk over de lippen van Maria legt. De kerk zegt 'ketterijen', geen 'kettters', want van de laatsten houdt Zij, en door deze liefde wil Zij hen bevrijden van de dwaling van ketterij. Zij zegt 'iedereen' zonder enige uitzondering. 'Alleen', omdat Zij alleen al genoeg is! Want Haar namelijk verhoort God met al zijn genaden schatten van bekering en heiliging. 'Over de hele aarde': Geen enkele hoek van de aarde is vrijgesteld. Op dit punt, de toewijdingsceremonie, vragen wij Haar, dat Zij ons mag gebruiken voor de vernietiging van het hele lichaam van de wereld omvattende slang, namelijk de verschillende ketterijen."

Toelichting:

De duivel incarneert zich, om zo te zeggen, hij neemt verschillende vormen aan. De kerk zelf bidt vaak deze zin (8 antifoon van de Metten van feesten van de H. Maagd) en past deze toe op alle stromingen die van het ware geloof af voeren en proberen om zielen ervan te weerhouden het ware pad te volgen. De H. Maximilian legt grote nadruk op de mate

waarin Maria een rol speelt bij het overwinnen van ketterijen.

Misschien zou dit woord verder kunnen worden uitgebreid van uit zijn Griekse oorsprong: Haeresis betekent wegsnijden en scheiden. Wat de mens ook van God scheidt, wat ze ook afgesneden hebben van de boom van het levens heeft de Immaculata al overwonnen en verslagen. Er is waarschijnlijk niets erger dat mensen van goede wil afsnijdt van Gods genade, en scheiden van de bron van leven, dan het huidige modernisme, "de smeltkroes van alle ketterijen."

Zijn we niet vaak overstuur en moedeloos als we zien hoe het meer en meer bergafwaarts gaat, wanneer we de nog steeds wredere scheiding van Christus waarheid, weg en leven zien? Daarom moeten we deze zin als een gebed kiezen: U alleen! Ja, de Immaculata is onze laatste redding, de absoluut zekere overwinning: "Uiteindelijk zal mijn Onbevleete Hart overwinnen!"

Geestelijke lectuur:

Hoofdstuk: De Militia Immaculatæ und das ganz grosse Geheimnis von Fatima (Deel 2), blz. 173–177

De tiende dag

Maak van mij, in uw onbevleete en barmhartige handen, een hulpmiddel dat U dient om uw eer zo veel mogelijk te verhogen in zoveel afvallige en verkoelde zielen.

"In deze wereld zien we zo veel ongelukkige, gevallen zielen die niet eens de betekenis van hun leven weten, de verschillende zinloze goederen in plaats van God lief hebben, het enige ware goed. Velen staan onverschillig tegenover de hoogste liefde. We verlangen ernaar om de aanbidding van de Immaculata in deze zielen te planten en te vergroten. We smeken Haar om een nuttig hulpmiddel te zijn in haar onberispelijke en barmhartige handen. Laat Haar ons nooit toestaan ons tegen Haar te verzetten, Zij kan ons dwingen als we niet naar Haar willen luisteren."

Toelichting:

Hier is de totale toewijding nog preciezer. Dit is precies het verschil met andere vormen van toewijding (met name volgens de H. Grignon de Montfort). Deze inzet is gericht op de naaste, de gevallen en lauwe zielen, de "kettters, scheurmakers, ongelovigen, joden, in het bijzonder de vrijmetselaars." Het is de naastenliefde die deze mensen het enige geluk toewenst, en dus de afkeer van de bre-

de weg die naar de eeuwige afgrond leidt. Opdat we niet een nutteloos hulpmiddel zijn dat meer schade aanricht als nut, moet Zij het doen, "doet U het Immaculata", U kent uw ondeugend, ongehoorzaam kind en U weet dat ik altijd alles verkeerd doe zodra ik vergeet mij door U te laten leiden. Alsjeblieft, dwing me, hou mijn hand stevig vast als ik U wil loslaten, tot mijn eigen nadeel.

Geestelijke lectuur:

Hoofdstuk: Das Geheimnis des sicheren Sieges: der Herrin untertan, blz. 115.



Elfde dag

Dus zal meer en meer het milde koningschap van het Heilig Hart van Jezus zich verspreiden

"Het heiligste Hart van Jezus is de liefde van God voor de mensen. Zijn koningschap is de heerschappij van deze liefde in het menselijk hart.

De Heiland heeft ons deze liefde in de kribbe getoond, gedurende zijn hele leven, aan het kruis, in de eucharistie en door ons zijn Moeder als een moeder aan ons te geven. Deze liefde verlangt ernaar om te ontbranden in de harten van mensen. Het binnen dringen en het vermeerderen van de verering aan de Onbevleete in de zielen, het winnen van zielen voor Haar, dat is de verovering van zielen voor de Moeder van Jezus, die het koninkrijk van haar goddelijke Zoon in de zielen gegrondvest."

Toelichting:

Het doel van elke Maria verering is de verheerlijking van God, de verspreiding van het Koninkrijk van Christus, de triomf van de eeuwige waarheid, de overwinning van Gods eeuwige liefde, die zichtbaar is geworden in het Heilig Hart van Jezus. Men moet het commentaar van de H. Maximilian vaak overwegen om ook maar

een weinig van de verhevenheid te voelen: "Het Heilig Hart van Jezus" IS God's liefde voor de mensen. Je kunt de aard en de betekenis van het belang van het Heilig Hart van Jezus niet korter samenvatten.

Daarom zullen we nooit de fout maken om de verering van Maria tegen de verering van de Heiland uit te spelen. "Door Maria tot Jezus!" Wie het woord "Maria" zegt, krijgt als antwoord het woord "Jezus" terug. Deze woorden daarom nodigen ons uit om ons te verdiepen met de Immaculata in de beschouwing van de Verlosser, in elk woord dat van zijn mond komt, in zijn wonderen, maar vooral in zijn lijden en sterven aan het kruis. En alle wonderen en heerlijkheden van Christus, samen genomen, dat is zijn Heilig Hart!

Geestelijke lectuur:

Hoofdstuk: Zur gröseren Ehre Gottes, blz. 58.

Twaalfde dag

Want waar U binnenkomt, bidt U om de genade van bekering en heiligmaking; want vanuit het Heilig Hart van Jezus bereiken alle genaden ons alleen door uw handen

"De Immaculata is de voorbiddende almacht. Elke bekering en heiliging is een werk van genade, maar Zij is de Middelaares van alle genaden. Daarom is Zij alleen genoeg om alle genade af te smeken en te geven. Bij de verschijning van de mirakuleuse medaille zag de H. Katharina Labouré Stralen die uit kostbare ringen aan de vingers van de Onbevleete kwamen. Ze duiden op de genaden die de Immaculata genereus geeft aan hen die er ook om vragen. Evenzo spreekt [Alfons] Ratisbonne over zijn visie op de stralen van genade."

Toelichting:

De hele gebed, opoffering en werk van de ridder is om zielen te leiden tot Immaculata en het brengen van de Immaculata naar de zielen, zodat Zij zich in hun leven kan intreden. Wanneer de Middelaares van alle Genade eenmaal is binnen getreden, zal het rovershol transformeren in een heiligdom, dan wordt uit een koud, leeg en donkere graf een licht huis vol liefde en vreugde.

Zo weinig als ons aandeel in de redding van de zielen lijkt te zijn, moeten we absoluut geloven dat niets voor Haar banaal en laag is, wat we ook doen.

Voor onze kleine woordjes (een nietige gebed, het verdelen van de wonderdadige medaille) hebben altijd een groot effect in werkelijkheid: de weg vrij maken voor Haar om de zielen binnen te gaan. Hoe, wanneer, waar, door wie dat is haar zaak, niet de onze. Maar als we niet overtuigd zijn van de vaak aan wonder grenzend effectiviteit van ons apostolaat, dan zullen we vroeg of laat de motivatie ontberen om altijd en overal haar hulpmiddel te zijn.

Geestelijke lectuur:

Hoofdstuk: Die Mittlerin aller Genaden, blz. 90.



Dertiende dag

Sta mij toe om U te prijzen, o allerheiligste maagd, geef mij kracht tegen uw vijanden

"Wie is haar vijand? Alles wat bevlekt is, dat niet tot God leidt, dat geen liefde is, alles dat voortkomt van de helse slang, alle leugens, al onze ondeugden en onze schuld. Laten we Haar vragen ons kracht tegen dit alles te geven. Dat is de reden waarom alle devoties, de H. Sacramenten, zodat we de macht krijgen om alle obstakels op weg naar God te overwinnen door een steeds sterkere liefde en gelijkenis met God, en inderdaad door eenwording met God zelf. Zoals we uit God voort kwamen toen Hij ons schiep, zo keren we terug naar God. De hele natuur spreekt erover en waar we ook kijken, we ontdekken, na de actie, een gelijke en tegengestelde reactie, als het ware een echo van de actie van God. Op deze weg terug (reactie) naar God ontmoet de vrije wil moeilijkheden en tegenslagen die God toestaat om het verlangen naar Hem nog meer te vergroten. Opdat het schepsel voldoende kracht bezit, moet hij bidden, moet de persoon vragen om deze kracht, die de bron is van alle kracht, en die met liefde naar alle inspanningen van zijn schepselen kijk en hoopt dat het ook eerlijk naar

Hem zal komen. En wanneer dit schepsel, zijn geliefde kind, struikelt over de weg, valt, pijn doet, zichzelf verwondt, dan kan de barmhartige Vader zo'n ramspoed niet aanschouwen. Hij stuurt zijn enige Zoon, die hem door zijn leven en zijn leer het licht en de zekere weg door zijn leven laat zien. Met zijn kostbare bloed reinigt Hij het van vuil en geneest het de wonden. Maar zo dat de ziel uit angst voor de benadeelde gerechtigheid van God de hoop niet verliest, stuurt God de belichaming van zijn liefde, de bruid van de Heilige Geest, de Immaculata, heel mooi, heel puur, heel menselijk, dochter, zuster van de mensenkinderen. Hij draagt Haar op om al zijn genade aan de zielen te schenken. Hij bestemt Haar tot de Middelaares van alle genade verdiend door zijn Zoon, Moeder van Genade, Moeder van de nieuw geboren zielen, door genade."

Geestelijke lectuur:

Hoofdstuk: Die Aufgabe der MI in unsere Zeit, blz. 186.

5. CEREMONIE VAN DE OPNAME IN DE MILITIA IMMACULATÆ

De opname wordt bij voorkeur op een Maria feestdag gedaan.

De plechtigheid begint met het zingen van het
Veni Creator Spiritus

Daarna volgt een Maria lies bv. *Ave Stella Maris* of iets anders.

Veni Creator Spiritus

Veni, Creátor Spíritus,
Mentes tuórum vísita,
Imple supérna grátia
Quæ tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,
Altíssimi Donum Dei,
Fons vivus, ignis caritas,
Et spiritalís únctio.

Tu septifórmis múnere,
Dígitus paternæ dexteræ,
Tu rite promíssum Patris,
Sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus,
Infúnde amorem córdibus,

Infirma nostris córporis
Virtúte firmans pèrpeti.

Hostem repéllas lóngius,
Pacémque dones prótinus,
Ductóre sic te praévio
Vitémus omne nóxium.

Per Te sciámus da Patrem,
Noscámus atque Fílium,
Teque utriúsque Spíritum
Credámus omni témpore.

Deo Patri sit glória,
Et Fílio, qui a mórtuis
Surréxit, ac Paráclito,
In sæculórum saécula.
Amen.

Ave Maris Stella

Ave Maris Stella
Dei Mater Alma,
Atque semper Virgo,
Felix cæli porta.
Sumens illud Ave,
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Hevæ nomen.
Solve vincla reis,
Profer lumen cæcis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.
Monstra te esse Matrem
Sumat per te preces,

Qui pro nobis natus,
Tulit esse tuus.
Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos,
Mites fac et castos.
Vitam praesta puram,
Inter para tutum,
Ut videntes Jesum,
Semper collætetur.
Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus.
Amen.

Hierna houdt de priester een korte preek waarin hij de toewijding uitlegt, de te zetten stap looft en Zegening en oplegging van de Wonderdadige Medaille aanwijzingen geeft over het leven na de toewijding.

Hernieuwing van de doopbeloftes

P.: Laten wij nu onze doopbeloften van ons doopsel hernieuwen: waardoor wij toen verzaakten aan satan en al zijn werken, en ook aan de God vijandige wereld, en beloofden God trouw te dienen in de Heilige Katholieke Kerk.

P.: Nu dan : Verzaakt u aan de duivel? **R:** Wij verzaken.

P.: En aan al zijn werken? **R:** Wij verzaken.

P.: En zijn ijdelheden? **R:** Wij verzaken.

P.: Geloofst gij in God de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde? **R:** Wij geloven.

P.: Geloofst gij in Jesus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die geboren is en geleden heeft?

R: Wij geloven.

P.: Geloofst gij ook in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven?

R: Wij geloven.

P.: Laat ons nu samen bidden tot God de almachtige Vader zoals Jesus ons geleerd heeft: *Onze Vader...*

Zegening en oplegging van de Wonderdadige Medaille

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

V. Oremus. Omnipotens et misericors Deus, qui per multiplices Immaculatæ Mariæ Virginis apparitiones in terris mirabilia jugiter pro animarum salute operari dignatus es: super hæc numismatis signa, tuam bene + dictionem benignus infunde; ut pie hæc recolentes ac devote gestantes et illius patrocinium sentiant et tuam misericordiam consequantur. Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

De priester sprenkelt de Medaille met wijwater en legt die, het volgende biddend bij een ieder op.

V. Accipe sanctum Numisma, gesta fideliter, et digna veneratione prosequere: ut piissima et immaculata cælorum Domina te protegat atque defendat: et pietatis suæ prodigia renovans, quae a Deo suppliciter postulaveris, tibi misericorditer impetret, ut vivens et moriens in materno ejus amplexu feliciter requiescas. R. Amen.

P. Onze hulp is in de naam van de Heer.

A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

P. De Heer zij met u.

A. En met uw geest.

P. Laten ons bidden: Almachtig, eeuwige God, die door meervoudige verschijning van de Onbevleete Maagd Maria op aarde steeds weer wonderen voor de redding van zielen hebt gewerkt, geef genade over deze medaille uw zegen, opdatde gelovigen, die ze vroom vereren en aandachtig dragen de bescherming van de Onbevleete Maagd Maria ervaren en uw barmhartigheid dverrijgen. Door Christus onze Heer.

A. Amen.

P. Ontvang deze heilige Medaille, draag ze waardig in het geloof en behandel zemet respect, zodat de zalige en Onbevleete Meesteres van Hemel u mag beschermen en verdedigen: en dat ze de wonderen van haar goedheid vernieuwt en zo alles wat u demoedig aan God vraagt, voor u verkrijgt zodat u in het uur van de dood op haar arm rustend de eeuwige vrede mag binnengaan. A. Amen.

Na het gebed bidt de priester:

V. *Kyrie, eleison.*

R. *Christe, eleison. Kyrie, eleison.*

V. *Pater noster... (secreto usque ad...) Et ne nos inducas in tentationem.*

R. *Sed libera nos a malo.*

V. *Regina sine labe originale concepta.*

R. *Ora pro nobis.*

V. *Domine, exaudi orationem meam.*

R. *Et clamor meus ad te veniat.*

V. *Dominus vobiscum.*

R. *Et cum spiritu tuo.*

V. *Oremus. Domine Jesu Christe, qui beatissimam Virginem Mariam matrem tuam ab origine immaculatam innumeris miraculis clarescere voluisti, concede: ut ejusdem patrocinium semper implorantes, gaudia consequamur æterna: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia sæcula sæculorum.*

R. *Amen.*

P. *Christe, eleison.*

A. *Christe, eleison; Kyrie, eleison.*

P. *Onze Vader ... (in stilte)*

En leidt ons niet in bekoring

A. Maar verlos ons van het kwade.

P. Koningin zonder erfsmet ontvangen

A. Bidt voor ons.

P. Heer verhoor mijn gebed

A. En mijn noodkreet kome tot U.

P. De Heer zij met u

A. En met uw geest

P. Laat ons bidden: Heer Jesus Christus die uw Moeder, de allerzalgigste Maagd Maria de van oorsprong aan onbevleete, die Gij door talrijke wonderen verheerlijkt hebt, geeft dat wij door veelvuldig aanroepen van haar bescherming de eeuwige vreugde mogen genieten. Gij die leeft en heerst in eeuwigheid.

A. Amen.

Toewijding aan de Immaculata

O Immaculata, koningin van de schapping, toevlucht van de zondaars en onze moeder, die zo veel van ons houdt, en aan wie God de gehele uitgifte van zijn barmhartigheid heeft toevertrouwd.

Ik, N.N., onwaardige zondaar, kniel voor uw voeten neer en smee uit het diepst van mijn hart: Gewaardig U mij geheel en al als uw goed en eigendom aan te nemen. Wat U wilt, doe met mijn talenten naar ziel en lichaam, in leven en dood, tot in eeuwigheid. Beschik geheel over mij zoals het U uitkomt opdat in vervulling gaat wat van U voorzegt is: "Gij zult de kop van de slang verpletteren" en even zo "Gij alleen hebt alle ketterijen in de wereld vernietigd". Geef dat ik in uw onbevleete en barmhartige handen een werktuig mag zijn om zo veel als mogelijk uw eer te vermeerderen in zo vele afgevalen en lauwe zielen. Om zo meer en meer het koninkdom van het Heilig Hart van Jesus te verbreiden. Telkens wanneer Gij aantreedt verkrijgt Gij, van het Heilig Hart van Jesus, de genade van de bekering en heiliging van de zielen. Gewaardig mij U te prijzen o Onbevleete Maagd Maria, geef mij kracht tegen Uw vijanden.

Sta mij toe U te loven O Heilge Maagd
Geef mij kracht tegee uw vijanden.

Schietgebed van de MI

O Maria zonder zonde ontvangen, bidt voor ons die onze toevlucht tot U nemen, en voor allen die hun toevlucht niet tot U nemen, in het bijzonder de vrijmetselaars en alle U toegewijden.

HI Maximilian Kolbe — Bidt voor ons!

O Immaculata — Bescherm uw ridders! Onbevlekt hart van Maria - wees onze redding!

De daad van liefde als ons spirituele wapen:

Jezus, Maria, ik hou van u — Red de zielen!

Laatste zegening van de priester en een Maria lied.

Een ieder ondertekent het lidmaatschap certificaat van de M.I.



www.militia-immacolatae.org

De *Militia Immacolatae* stichting zet de idealen van de Hl. Maximilian voort, door uitgifte van boeken tijdschriften brochures en folders over de Immaculata.

Wij werken vol geestdrift volgens de richtlijnen van de Hl. Maximilian aan de verspreiding van en de liefde tot de Immaculata.

Als je dit apostolaat wil steunen schrijf dan naar
info@militia-immacolatae.org

Voor ondersteuning van ons apostolaat kunt u uw giften overmaken naar de rekeningnummers aangegeven aan het begin van dit boekje.

Fundacja Militia Immacolatae

ul. Garncarska 34
04-886 Warszawa
Polen

Rekening nummers:

Bank BNP Paribas S.A.

Address of bank: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska

EUR rekening nummer: **PL 46 1750 0012 0000 0000 4104 5019**

Code SWIFT: PPABPLPK

USD rekening nummer: **PL 24 1750 0012 0000 0000 4104 5027**

Code SWIFT: PPABPLPK



Militia Immaculatae

www.militia-immaculatae.org