

FULLSTÄNDIG KONSEKRATION TILL DEN OBEFLÄCKADE



Utöver nödvändigheten att ansluta sig till kampen mot ondskan konsekkrerar sig katoliker som blir medlemmar i M.I. till den Obefläckade. Fullständig konsekration tvingar oss inte att fly världen och ingå i ett kloster; M.I. är en rörelse som är anpassad för alla i deras olika kallelser.

Maximilian Kolbe beskriver denna fullständiga konsekration till den Obefläckade väldigt vackert: "Det väsentliga i M.I. består i att tillhöra den obefläckade villkorslöst, oåterkalleligt, reservationslöst och fullständigt. Det är därför var och en som upptas i M.I. helt och hållet blir Jungfru Marie egendom. Och precis på så sätt tillhör han Jesus, liksom hon tillhör Jesus; och ju mer han är hennes egendom, desto mer tillhör han Jesus." Med andra ord låter denna fullständiga konsekration oss bli mer lika Jungfru Maria och som en följd härav mer lika Kristus.

Fullständig konsekration till den Obefläckade måste vara frivillig. Detta innebär att vi aktivt måste fatta beslutet att konsekkrera oss till henne och därmed låta henne komma in i vårt liv för att omvandla oss steg för steg till hennes verktyg. Det är enbart genom denna självupppoffring vi kan bli den Obefläckades riddare.



MILITIA IMMACULATÆ AV DEN TRADITIONELLA OBSERVANSEN

I akt och mening att vara helt trogen mot Maximilian Kolbes anda etablerades M.I. av den traditionella observansen först i Warszawa, Polen år 2000.

M.I. hyllar således sin helige grundares autentiska arv och läror och förkunnar sin trohet till den rena, oförändrade katolska tron. Alltsedan dess har organisationen spritts snabbt över hela världen. Dess medlemmar strävar aktivt att leva efter sin helige grundares grundsatser, att hysa en sann devotion till den Obefläckade och att vinna själar för henne.

*O Maria, avlad utan synd,
bed för oss som taga vår tillflykt
till Dig, och för alla dem, som
icke taga sin tillflykt till Dig,
i synnerhet för frimurarna och
för dem som äro anbefallna
i Din vård.*



(Daglig bön för medlemmarna i M.I.)

För att hitta mer information om M.I. av den traditionella observansen besök gärna:



MILITIA IMMACULATÆ

www.m-i.info/en

info@militia-immacolatae.org

www.militia-immacolatae.org/svenska

MILITIA IMMACULATÆ



DEN

OBEFLÄCKADE JUNGFRUNS MARIE RIDDERSKAP

AV DEN TRADITIONELLA OBSERVANSEN



MILITIA IMMACULATÆ

AV DEN TRADITIONELLA OBSERVANSEN

EN RÖRELSE FÖR MASSORNA

Militia Immaculatæ, förkortat M.I., är en katolsk organisation och rörelse för massorna — oavsett om de är män eller kvinnor, unga eller gamla, präster, ordensfolk eller lekmän — med syftet att rädda själar undan Satan och hans snaror. ”Målet



för M.I.” förklarade den polske franciskanbrodern Maximilian Maria Kolbe, den helige grundaren av M.I., ”är att sträva efter syndares, heretikers, schismatikers etc. och särskilt frimurares omvändelse och för allas helgelse under Jungfru Marie beskärms och förbön.”

för M.I.” förklarade den polske franciskanbrodern Maximilian Maria Kolbe, den helige grundaren av M.I., ”är att sträva efter syndares, heretikers, schismatikers etc. och särskilt frimurares omvändelse och för allas helgelse under Jungfru Marie beskärms och förbön.”

DEN OBEFLÄCKADE

Den Obefläckade, Immaculata, är ingen annan än den saliga Jungfrun Maria, Jesu Kristi moder. Hon kallas för den Obefläckade eftersom hon är alltigenom ren, då hon avlades och föddes utan arvsyndens fläck. Vid bebådelsen samtyckte den heliga Jungfrun ödmjukt till att bli Guds egen moder. Det är genom henne som Gud uppenbarade sin plan för världens frälsning för mänskligheten, och det är endast med den saliga Jungfruns Marie hjälp som vi är i stånd att nå fram till Jesus Kristus — *ad Jesum*



Den Obefläckade, Immaculata, är ingen annan än den saliga Jungfrun Maria, Jesu Kristi moder. Hon kallas för den Obefläckade eftersom hon är alltigenom ren, då hon avlades och föddes utan arvsyndens fläck. Vid bebådelsen samtyckte den heliga Jungfrun ödmjukt till att bli Guds egen moder. Det är genom henne som Gud uppenbarade sin plan för världens frälsning för mänskligheten, och det är endast med den saliga Jungfruns Marie hjälp som vi är i stånd att nå fram till Jesus Kristus — *ad Jesum*

per Mariam. Gud har i Sin oändliga godhet utvalt den Obefläckade till att vara förvaltarinna och utdelerska av Hans nådegåvor.

DEN OBEFLÄCKADES MANING



Säkerligen är det genom den gudomliga Forsynens försorg M.I. grundades år 1917. Detta var det år då den saliga Jungfrun Maria uppenbarade sig för tre herdebarn i Cova da Iria i Fátima, en liten stad i Portugal. Hon kallade den moderna tiden för den ”avgörande striden” mot djävulen och förutsade den ”diaboliska förvirring som kommer att översvämma världen och förleda själarna”. Som den kärleksfulla moder som hon är, lämnade Vår Fru av Fátima oss inte utan botemedel mot dessa fruktansvärda tider; faktiskt erbjöd hon oss sitt eget hjärta som ”[vår] tillflykt och den väg som kommer att leda [oss] till Gud”. Utan effektiva motmedel i form av en devotion till den saliga Jungfrun Maria och hennes obefläckade hjärta, skulle mänskligheten stå helt hjälplös mot den ”diaboliska våg som sveper över världen”.

Den Obefläckades maning upprepas i hennes olika uppenbarelser, t.ex. i Paris (1830) och La Salette (1846). Densamma har också spritts av helgon genom århundradena som S:t Louis-Marie Grignon de Montfort och Padre Pio från Pietrelcina. Det var just denna gudomliga maning till handling som inspirerade den unge Maximilian Kolbe att grunda M.I.

MAXIMILIAN KOLBES LÄROR

Då Maximilian Kolbe insåg det akuta behovet att rädda själar, utformade han M.I. som en förtrupp för att spela en mer aktiv roll i kampen mot Guds och den Katolska

Kyrkans fiender. Han förstod Guds löfte att någon skulle krossa Satans stolta huvud (1 Mos. 3:15). Samma person – en kvinna – har av Gud givits makten att övervinna alla världens heresier. Den Obefläckade har utsetts att föra befälet i detta krig mot helvetet, och Gud har utlovat en säker seger. För att tjäna henne måste också vi ta värvning i hennes armé för att kämpa tillsammans med henne; med andra ord måste vi bli riddare som rycker fram mot fiendernas läger under den Obefläckades banér. Det var av detta skäl som Maximilian Kolbe kallade organisationen en militia – en armé eller ett ridderskap. Denna anda av missionärsnit och åstundan att kämpa för en gudomlig sak har lockat miljoner människor att ansluta sig till Militia Immaculatæ's led, först i Polen och sedan runt om i världen.



MILITIA IMMACULATÆS RELEVANS IDAG

Precis som Maximilian Kolbe och hans medbröder kämpade heroiskt mot världens ondskas för ett sekel sedan, bör katoliker idag också vara uppfyllda av samma kampan. Felaktiga doktriner, normaliserandet av synd och religiös apati som förkunnas idag av den moderna världen genom liberal undervisning och massmedia, är otvivelaktigt dödliga gifter för själar och i synnerhet för de oskuldsfulla barnens själar. De fördunklar det mänskliga förnuftet och avskärmar människorna från nådens källa. En försvagad själ är en utmärkt måltavla för djävulen, som stadigt leder henne på vägen till den eviga fördömsen.

M.I. är förvisso relevant, ja, rent ut sagt nödvändigt, i dagens värld. Tiden är nu kommen att svara på den Obefläckades maning genom att ta på oss den andliga vapenrustningen och förenas med henne i kriget mot djävulen.